

Door Christus' Kruis, naar 't Eeuwig Huis!



Wees in uw gebeden de ziel indachtig  
van Mevrouw

**Aline - Alixe - Marie DESMET**

Echtgenote van Heer Theofiel VANGEEERSDAELE  
geboren te Moen, de 26 januari 1888 en godvruchtig  
in de Heer ontslapen te Waarmaarde, de 1 mei 1958,  
versterkt door de Heilige Gerechten  
en de Apostolische Zegen.

Lid van de Broederschappen van O. L. Vrouw der  
VII Weeën en van 't Heilig Hart.

Moeder is heengegaan, een moeder zou altijd moeten blijven. Sterven was voor haar een verlossing, want zij heeft veel geleden. Zij was een in-christelijke vrouw, en hoe gaarne ook zij nog wat had willen leven en bij haar geliefde huisgenoten blijven, toch heeft zij zonder klagen haar lijden gedragen en gevraagd aan de Heer haar tot Zich terug te roepen. Haar lijden was lastig maar zeer verdienstelijk, omdat zij het ingeschakeld had in de wil van Onze Lieve Heer, en verenigd met Zijn bitter lijden. Nu is alles voorbij. Of liever neen, nu is voor haar het ware, het eeuwige leven begonnen; zij is hare naastbestaanden vóór gegaan en heeft hun de weg getoond. Zoals O. L. Heer zeide; "Wie mijn leerling wil zijn, neme zijn kruis op, verloochene zich zelf en volge mij!", Voor godlozen klinken die woorden als een dwaasheid, voor christenen zijn ze een goede levensregel. O, hoe zoet is het te sterven wanneer men niet zich zelf maar de Heer heeft gediend, ook in de dagen van lijden en beproeving.

Als een goede moeder heeft zij al hare krachten gebruikt om hare kinderen in erfenis de éنية ware goederen na te laten: een rechtzinnige deugd en een oprechte christelijke opvoeding.

*Geliefde Echtgenoot*, onze scheiding is maar tijdelijk, tot weldra in de Hemel. *Beminde Kinderen en Kleinkinderen*, zorgt goed voor vader, en blijft trouw aan de opvoeding die wij u gegeven hebben; eens zullen we dan allen weer verenigd zijn in de Hemel. Ik zegen u allen. Hebt dank voor al uw goede zorgen, gij vooral Julia die mij als een engel van geduld en liefde hebt bijgestaan.

Vaartwel, *dierbare Bloedverwanten en Kennissen*, blijft mij allen indachtig in uwe gebeden, nu en altijd.

*Akten van Geloof, Hoop, Liefde en Berouw.*

(3 j. afl. voor iedere akte)



Heer Theofiel Vangeersdaele,

Heer en Mevrouw Emiel Vangeersdaele-Nuytens,

Heer en Mevrouw Georges Dewaele-Vangeersdaele,

Heer en Mevrouw Valère Vangeersdaele-Vanhoutte,

Jonge Heer Marc Vangeersdaele,

Jonge Juffer Rosa Vangeersdaele,

De familie Desmet-Vangeersdaele,

De familie Vangeersdaele-Wittouck,

*danken U van harte voor uw  
deelneming en gebeden.*

Avelgem, Drukk. J. Boels.