

Beschutter van een schoon gezin. Toegenegen echtgenoot. Stille, gewetensvolle vader. Alleen geloof en kristelijke hoop kunnen weerstaan aan het ondraaglijke van zijn plots heengaan.

BID VOOR DE ZIEL VAN DE HEER

ALBRECHT DE SMET

ECHTGENOOT VAN MEVROUW

MARIA VAN BOXELAER

Geboren te Oosterzele op 16 oktober 1919 en godvruchtig overleden te Heist-aan-Zee op 3 juli 1963, voorzien van de Rechten van Onze Moeder de Heilige Kerk in "extremis".

Lieve kinderen, ik heb u dag na dag met mijn werk en mijn zorg omringd. Nu reken ik op elk van u, vooral op mijn grootste dochter, dat ge uw lieve moeder helpt bij het dragen van haar te grote last.

Beste Maria, gij zijt voor mij een ideale vrouw geweest en voor onze kinderen een verbazend voorbeeld van moederlijke zelfvergetenheid. Zet ons levenswerk voort op de aarde die ik zo vroeg heb moeten verlaten. Ik ken de sterkte van uw karakter en de adel, de godsverbondenheid van uw hart. Ik weet dat het voor u alleen eigenlijk te zwaar is, maar toch durf ik op u rekenen om van Wim, Herman, Frieda, Johan en Marleentje goede, godsdienstige en flink gevormde mensen te maken. Eis van hen niet te veel, maar vooral niet te weinig, want zij ook moeten u helpen, en dat zullen ze doen, omdat al de liefde, die ze ons beiden toedroegen; nu alleen nog u toekomt.

Bid van tijd tot tijd voor mij. Door uw godsdienstig leven blijven wij verbonden.

God, onze Heer, Gij zijt de Heer der heren, Gij draagt de wereld op Uw hand, red ons en zegen onze eed van trouw.

Mevrouw Maria De Smet-Van Boxelaer,
Jongheren Willem, Herman en Johan De Smet,
Juffrouwen Frieda en Marleen De Smet.
De Heer en Mevrouw Edmond Van Boxelaer-Siau,
Dokter en Mevrouw Gaston Goubert-De Smet, kinderen en kleinkind,
De Heer Adolf Van Boxelaer,
De Heer en Mevrouw Jozef Van Boxelaer-Wilms en kinderen,
Dokter en Mevrouw Jules Van Boxelaer-Vermesch en kinderen,
De Heer en Mevrouw Richard Beerten-Van Boxelaer en kinderen,
De Heer en Mevrouw Georges Rosa-Van Boxelaer en kinderen,
De familieën De Smet, Van Boxelaer, Van Bever en Siau.

Gevoelig voor Uw blijk van deelneming in hun rouw,
betuigen U hun innige dank.

J. Hofman