

*" Ik mis U waar ik henenvaar  
of waar ik henen keer  
de morgenstond, de dagen rond  
en de avonden nog meer.  
Wanneer alleen ik tranen ween  
't zij droevig het zij blij  
ik mis u, o ik mis u zo  
ik mis u nevens mij.*

Guido Gezelle



Als blijvend aandenken aan

DE HEER  
**Albert DE SMET**  
echtgenoot van Mevrouw  
Maria VAN DAMME

geboren te Sint-Martens-Lierde op 18 juli 1915  
en overleden te Zottegem op 12 oktober 1994,  
gesterkt door de Ziekenzalving.

De familie dankt U om uw gebed  
en medeleven.

*Pa is niet meer.*

*Wij voelen pijn om dit afscheid  
en ook dankbaarheid.*

*Wij wisten al een tijd dat je  
zou gaan, moedig was je en  
zonder woorden vonden wij ons  
eigen taal, enkel een knipoog  
en een handdruk kon je ons nog geven.*

*Een mooi en lang leven hebben  
wij samen kunnen delen, nu  
wij je moeten laten gaan is onze*

*enige wens: wees gelukkig , pa,  
rust zacht, in vrede en  
hemelse vreugde.  
Wij vergeten je niet.*

Drukk. H. Maginet, Zottegem - 09/360.74.96  
Begr. Jo Denijs, Zottegem - 09/360.12.52

