

Voor uw gelovigen, Heer, betekent de dood niet het einde maar het heropbloeien van het leven.



BID VOOR DE ZIEL VAN
de Heer

Albert Louis De Smet

Echtgenoot van Mevrouw

Celestine Van Geite

geboren te Erembodegem, op 4 april 1911 en na een pijnlijke en langdurige ziekte godvruchtig overleden te Gent, op 7 september 1964, gesterkt door de H.H. Sakramenten der Stervenden

Deze overledene was een goed echtgenoot en een man van eer en deugd. Zijn omgeving zal hem gedenken als een goed en rechtschapen man.

Zijn ziekte aanvaardde hij met onderwerping en het lijden van de laatste weken doorstond hij zonder verbittering of klacht.

Nu heeft de Heer hem tot zich geroepen "Kom gij, trouwe dienaar, treedt binnen in het Rijk dat voor alle eeuwigheid voor U bereid is".

Waarom is mijn kwaal zonder hulp en ongeneesbaar geweest? Omdat Gij, o Heer, gehandeld hebt volgens uw goddelijke Wil. Dat uw naam gezegend zij!
Jerem. 15. 12,

Mijn lieve echtgenote, laten wij God danken voor ons leven, ook voor de beproevingen. Ze brachten ons dichterbij Kristus. Wij hebben het lijden en de tegenslagen schoon aanvaard; aanvaard nu ook dit afscheid Bid en blijf bidden, het gebed blijft de sterke band die de zielen bindt.

Mijn lieve moeder, en al mijn familieleden wij onderwerpen ons aan de wil van God. Bidt allen voor mij, weldra zien we elkaar terug in de hemel.

De familiën DE SMET,
VAN GEITE,
DE BACKER
en JACOBS.

danken U oprecht voor de
blijken van deelneming.

Drukkerij Rigo.