

†

GOD,
BEGIN EN EINDE VAN ALLE GOED,
RIEP TOT ZICH DE ZIEL VAN
MJNHEER

WILLY DE SMEDT

echtgenoot van Mevrouw Elza VERSTRAETE

geboren te Dendermonde op 20 februari 1910,
te Deinze overleden op 11 juni 1976. Hij werd
met de heilige Olie gezalfd.

Lid van de Bakkersbond.

—
Zo plots is een goed mens van ons heen-
gegaan. Wel heeft Willy een boordevol leven
achter zich : vol bekwaamheid en vermoeiende
arbeid in het bereiden van het dagelijks brood
en zoveel goed voor de hongerige medemens.

Het leven vond hij schoon omdat hij, als
optimist, alles in goede gezindheid wilde be-
leven. In hardere uren bleef hij moedig, in lief
en leed van het huiselijk leven, achtte hij zich
een gelukkig man.

Aan de vrienden van het vak, aan de makers
van de sport, aan trouwe kennissen deelde hij
zijn levensvreugde mee. 't Was goed om Willy
gekend te hebben, een hartelijk medemens
was hij.

Mag het dan voor hem ook waar zijn : « Wie
zijn taak als mens vervulde in het leven, hem
zal God zijn vriendschap en zijn liefde geven. »
Sterven is nu geen einde, maar wel op het
woord van Jezus, de hoop verwisselen in
zekerheid. Bij Willy zat het geloof rotsvast in
een teer gemoed ; ingekeerd en overtuigd had
hij kunnen meebidden :

« Heer Jezus, Gij die weet,
laat mij één zijn met uw leed,
laat mij sterk zijn door uw kracht,
schenk mij liefde tot ik sterf...
tot ik sterf en ook daarna. »

En in die morgen..., ochtend voor een gans
nieuwe dag, schijnt plots een ander licht :
Maria, die voorgaat, Morgenster in het land
van blijdschap voor altijd.

Vaartwel Elza, veel dank voor alles ! Dank
en tot weerziens aan gans mijn familie en
goede vrienden.

—
Mevrouw Willy DE SMEDT,
geboren Elza VERSTRAETE,
zijn echtgenote ;

De families DE SMEDT - WYBO - VERSTRAETE
en DE CLERCQ

danken U innig om uw blijken van deelneming,
om uw gebed.

—
Begrav. Michels en Zn - Deinze - tel. 86 11 14
Druk. Van Coppennolle - Markt 33 Deinze