

Hare dood was 'n insluimeren en hare ziel
kende de stervensangsten niet. Gelukkig zij
die onder Maria's bescherming leven en sterven.

†

TOT ZALIGER NAGEDACHTENIS VAN

MEVROUW

Rosalia DE SMEDT

ECHTGENOTE VAN MIJNHEER

EMIEL VAN CAMPENHOUT

geboren te Buggenhout, de 9 juni 1907 en
zeer godvruchtig overleden te Brussel
de 23 juli 1959.

Gesterkt door de genademiddelen van Onze Moeder de H.
Kerk en de Pauselijke Zegen « In Articulo Mortis ».

In de volle kracht van haar leven.

In 't bezit van een heldere geest tot aan
de laatste snik. Steeds denkend aan het na-
derend einde, niet bang, niet sidderend voor
de nakende dood, ten volle overgegeven
aan de H. Wil van God, zo is haar ziel uit
haar lichaam getreden, dat door een verrader-
lijke kwaal werd aangetast en gesloopt.

Zo is zij overgegaan naar God.

Zij was als een zacht hout onder ruwe
schors, altijd dezelfde, altijd zoetaardig en
gedienstig, altijd vergenoegd en glimlachend,
te huis zowel als bij de mensen.

Goede moeder die in heerlijk zelfvergeten
iederem stond van uw leven gegeven hebt
aan uw gezin, wij begrijpen uw zorgen en
danken u en behouden in ons hart een aan-
gename herinnering aan uw goedheid.

Vaarwel beminde echtgenoot, duurba-
re kinderen en bloedverwanten, ik dank
U voor uwe genegenheid en blijken van
liefde mij betoond, moge de vaste hoop
op het blijde wederzien en 't eeuwig sa-
menzijn U troosten, blijft verenigd door
de liefde die nooit sterft en door uw ge-
bed dat nooit vergeet.

Mijn Jezus barmhartigheid. 300 d. afl.



DANKBETUIGING

OM UW GEBEDEN EN BLIJKEN VAN
KRISTELIJKE DEELNEMING DANKT U
HARTELIJK DE ROUWENDE FAMILIE.

.....
Frans Spinael, Koster. Westrode.