

Kostbaar in de ogen van God is de dood van den rechtvaardige.



## BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

# RAFAËL DE SMEDT

*geboren te Lokeren de 26 Mei 1879,  
en aldaar godvruchtig in de Heer ontslapen  
de 20 Augustus 1952.*

gesterkt door de troostmiddelen onzer Moeder  
de H. Kerk

Hij was Derde-Ordeling van de H. Franciscus,  
lid van de H. Hartbond,  
van het Priesteruorgebed  
en andere godvruchtige genootschappen.

"De rechtvaardige leeft van zijn geloof." - Dit  
Schriftuurwoord mag in volle waarheid gezegd van  
de dierbare Overledene. Hij was een man vol ge-  
loof.

Hij diende God in liefde en standvastige trouw,  
beoefende de christelijke deugd, was geduldig on-  
derworpen aan Gods aanbiddelijke Wil in beproe-  
ving en lijden; was een voorbeeld van godsvrucht :  
Dagelijkse H. Mis, H. Communie en Rozenkrans  
waren zijn drie voorname gebedsoefeningen, waaruit  
hij overvloedige genaden putte voor zijn zieleleven.

Hij diende de mensen met ware christelijke naas-  
tenliefde. Kon edelmoedig zichzelf vergeten, zich of-  
feren voor anderen, waarvan hij onverpoosd blijk  
gaf tijdens de droevige jaren van 'de eerste wereld-  
oorlog.

In zoete vrede en zachte rust is hij dan ook van  
ons heengegaan, met de blijde verzekering: "ster-  
ven is voor mij een gewin", een opgaan naar het  
Vaderhuis, de hemel.

Beminde Broeders, Zuster en Bloedverwanten.  
Beste dank voor al wat gij voor mij hebt gedaan,  
vooral voor de goede zorgen tijdens mijn laatste le-  
vensdagen. Bidt voor mij, Gij, bijzonder, mijn dier-  
bare Broeder, denk aan mij elke dag in uw H. Mis-  
offer.

Heilig Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U.  
300 d. afl.

Zoet Hart van Maria, wees mijne zaligheid.  
300 d. afl.

De familiën De Smedt en De Meyer,

*diep getroffen door de blijken  
van genegenheid, hun betoond  
in hun rouw, danken U van  
harte.*