

Zie de Bruidegom is daar, treed Hem tegemoet.  
(Ev. van de H. Mattheüs, VII, 25).



## DIERBAAR AANDENKEN

aan

EERWAARDE ZUSTER

**MARIE-VALENTINE**

bij haar familienaam:

**Juffrouw IRÈNE DE SMEDT**

*geboren te Oosterzele, op 19 October 1882, en godvruchtig  
in de Heer ontslapen in het klooster van de Eerwaarde  
Zusters Paulienen te Menen, op 16 September 1950, in het  
38e jaar van haar kloosterleven.*

---

Ik loof U, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat Ge  
deze dingen verborgen hielt voor de voorzichtigen en  
wijzen van de wereld, maar ze openbaardet aan de geringen.  
(Ev. van de H. Mattheüs, XI, 25).

Ik ben de wijnstok, gij zijt er de ranken van.... die in Mij  
blijft en Ik in hem, deze draagt rijke vruchten.  
(Ev. van de H. Joannes, XV).

Met twee vleugels wordt de mens van het aardse ontheven;  
door eenvoud en door zuiverheid. Eenvoudig moet het  
inzicht zijn en zuiver de gevoelens. De eenvoud betracht  
God en de zuiverheid omvat en geniet Hem.

(Navolging van Christus, II, 4).

Alles is gelegen in het kruis en de versterving; er is geen  
andere weg naar het leven en naar de ware inwendige vrede,  
dan de weg van het heilig kruis en van de dagelijkse  
versterving.  
(Nav. van Christus, II, 15).

De liefde is onderworpen en gehoorzaam aan de oversten;  
zij leert de mens zichzelf geringschatten en misprijzen; zij is  
God genegen en dankbaar, op Hem steunt en hoopt ze altijd,  
zelfs als zij aan Hem geen lust mag ondervinden, want  
zonder smart kan men niet in liefde leven.

(Nav. van Christus, III, 5).

Wat kan de wereld U bieden buiten Jesus? Het leven  
zonder Jesus is een harde hel, maar bij Jesus is het een zoet  
paradijs. Als Jesus bij U is, zal geen vijand U schaden. Wie  
goed staat met Jesus is overrijk. Het is een grote kunst met  
Jesus om te gaan en Jesus in zich te behouden is een zaak  
van grote voorzichtigheid. (Nav. van Christus, II, 8).

*Zeereerwaarde Moeder Overste, Eerwaarde Medezus-  
ters, hebt dank voor uw aanhoudende en liefdevolle zorgen  
voor mij; treurt niet om mij, ik verlangde sinds lang naar  
de hemel, de bestendige vereniging met Hem, bij wie ik zo  
graag vertoefde in het gebed en het lijden. Bij Hem zal ik  
U en ons dierbaar klooster gedenken.*

*Beste Broeder, Zusters en Familieleden, ik dank U  
omdat Gij me helpt mezelf aan God weggeven, In de hemel  
zal ik voor U bidden.*

---

Dr. J. Deleu