

*Wie weet er Gods beschik,
Gods oordeel, Gods gedachten,
Gods herte, oneindig goed,
al Zijn barmhartigheid ?* (G. Gezelle)



Moge rusten in de vrede van Christus

JAN ARTHUR DESMECHT

echtgenoot van

MARIA IRENA JORIS.

Hij werd geboren te Viane op 26 augustus 1914 en is er tot zijn Schepper teruggeroepen op 28 april 1984, versterkt door de H.H. Sakramenten der zwaar-zieken.

De families DESMECHT,

JORIS,

DE MECHELEER,

VAN DROOGENBROEK

danken U voor de blijken van kristelijk medeleven, uw gebed, uw aanwezigheid.

Heer God,
die de mens opdracht hebt gegeven
op aarde te werken
voor zijn dagelijks bestaan ;
U kent de levenstaak
van deze overledene,
zijn ongezond en zwaar werk,
waar hij fier op ging
en dat hij goed aankon.

Heer, geef deze man,
die hield van het leven
en gelukkig was in zijn gezin,
het eeuwig leven bij U.

Troost allen, die lijden
om de lege plaats in zijn gezin :
zijn echtgenote, die steeds
trouw om hem bezorgd was,
zijn kinderen en kleinkinderen,
die hij - woordeloos -
zo diep in het hart droeg,
zijn vrienden, die hem kenden
en hem namen zoals hij was.

Mogen wij allen in gebed
met hem verbonden blijven
tot eens de uiteindelijke
dageraad openbloeit !