

De dood en kent geen leed,
zij zeisemt immer wreed
en zonder mededogen :
geen troost en wete ik, geen ;
Gij, Jezus, zult alleen
Gij kunt ons tranen drogen.

G.G.

God en Vader,
wij staan sprakeloos bij dit droeve gebeuren
en bij het voortijdig heengaan
van onze lieve dochter en zuster
en moeder van onze kleinzoon.
Onuitsprekelijk is ons verdriet,
onzegbaar zijn onze vragen.
Toch willen we geloven
dat in U alles zijn betekenis krijgt.
Kunnen wij U niet begrijpen,
Gij verstaat ons
en daarom bidden we vol vertrouwen :
help ons het leven verder aan te kunnen.
Bekroon onze dierbare overledene
in Uw eeuwig bestaan
en laat haar geduld, liefde en goedheid
voortleven in ons hart. Amen.

Johnny en
de familie DESMECHT-MIGNON

zijn zeer erkentelijk voor uw gebed en blijken
van kristelijke deelneming bij het smartelijk
verlies van hun moeder, dochter en zuster, en
danken u.

.....
druk a. weverbergh, marktplein 36, galmaarden



WIL IN UW VROOM GEBED GEDENKEN
MEVROUW

ARLETTE DESMECHT

Zij werd geboren te Galmaarden op 8 september 1948 en is smartelijk overleden in het Militair Hospitaal te Neder-Over-Heembeek op 25 juni 1986, voorzien van het Sacrament der Zieken.

Viane, 30 juni 1986.