

Geloofd zij Jezus-Christus. Amen.



BIDDEN WE VOOR DE ZIELERUST  
VAN DE HEER

**Lodewijk-Victor DESMAELE**

WEDUWNAAR VAN MEVROUW

**IRMA LABIAU**

geboren te Schorisse op 28 september 1889 en aldaar  
godvruchtig overleden op 26 december 1969, gezalfd  
met het H. Oliesel.

„ Weest waakzaam, want ge weet niet wanneer  
de Mensenzoon komt. „

Vermanende woorden uit het evangelie. waaraan  
de Kerk ons regelmatig herinnert, opdat we steeds  
gereed zouden zijn om voor de Heer te verschijnen.

Ook nu is de dood plotseling gekomen. Moge de  
Heer onze dierbare overledene genadig zijn en hem  
loon schenken naar verdiensten.

Trouw heeft hij zijn plichten volbracht. Hij was  
een man zonder geveinsdheid, altijd opgeruimd en ge-  
lukkig. Hij nam het leven op langs de zonnige kant  
en aanvaardde de miserie van de hoge jaren zonder  
klagen.

**Dierbare kinderen, kleinkinderen en familieleden,**  
ik dank u allen voor uw genegenheid. Blijft mij in uw  
herinnering bewaren door uw gebeden in 't H. Misoffer.

*Barmhartige Jezus, geef hem de eeuwige rust.*

DRUKK. PORTOIS, SCHORISSE

De Heer Oscar DESMAELE.

De Heer en Mevrouw Julien DESMAELE-ROOS en kinderen Jacqueline, Liban  
en Guy.

De Heer en Mevrouw Etienne DESMAELE-DE CUBBER en kinderen Jean-  
Pierre, Jean-Paul, Mady, Jean, Jean-Marie, Martin, Martine, Sonja  
Philip en An.

*zijn kinderen en kleinkinderen :*

De families DESMAELE-COPPENS en LABIAU-WATTELAINE.

**BEDANKEN** voor uw gebeden  
en blijken van medevoelen.