

Zie ik maak alles nieuw.
Wij gedenken in onze gebeden de ziel van



DE HEER

Jules, Raymond DE SMAELE

weduwnaar van Mevrouw

Anna, Maria STEURTEWAEGEN

geboren te Oosterzele op 16 juni 1891 en god-
vruchtig overleden te Melle op 29 juni 1971.
Versterkt door het H. Sakrament der zieken.

Zoals in de natuur en alle dingen zien wij
ook bij de mens hoe het leven gaat en komt.
Hoe het nieuwe geboren wordt en het oude
naar het einde neigt.

Wij hebben vaders leven stilaan zien uit-
doven, zijn krachten naar lichaam en geest
namen stilaan af. Met deernis zagen wij hoe
hij stilaan van ons wegging.

Nu hij is heengegaan, is zijn beeld in ons
ineens dieper en klaarder geworden : de
zachte man, de stille werker, de kalme huis-
vader, de voorbeeldige echtgenoot. In hem
vinden wij de oude deugden terug van trouw
en bereidheid tot gave van zichzelf.

Deze herinneringen zijn het mooiste tes-
tament dat vader ons kon nalaten.

Wij bidden de Heer van leven en dood dat

Hij zich over vader zou ontfermen, hem
loon naar werk verschaffen in afwachting
dat ook wij eenmaal opnieuw met hem mo-
gen verenigd zijn samen met moeder.

God, help ons klein geloof en geef ons het
vertrouwen dat wij eenmaal over ouderdom,
lijden, aftakeling en dood heen terug in Uw
liefde zullen mogen eeuwig leven, bij U waar
alles nieuw zal zijn. Amen.



Mijnheer en Mevrouw Herman DE SMAELE-
DE SCHAEPMEESTER, kinderen en
kleinkind,

Mijnheer en Mevrouw Gerard DE SMAELE-
VERHOEVEN en kinderen,

Mevrouw Albert DE SMAELE(†)-HAESE-
BEYT en dochter,

Mijnheer en Mevrouw Gaston DE BOS-
SCHER-DE SMAELE en kinderen,

Mijnheer en Mevrouw Gaston DE SMAELE-
BATJOENS en dochter,

Mijnheer en Mevrouw Lodewijk DOBBELAI-
RE-DE SMAELE en dochter.

De families DE SMAELE, STEURTEWAGEN,
DE LANGHE en VANDER BEKEN,
danken u voor uw kristelijk meevoelen,
vooral door uw gebed.

HAESEBEYT - BALEGEM