

Onze Vader, Uw Wil geschiede !



BID VOOR DE ZIEL VAN MEVROUW

JULIENNE DE SMAELE

ECHTGENOTE VAN MIJNHEER

ALBERT DE CORTE

Geboren te Oosterzele 21 oktober 1912 en er overleden
de 22 juni 1959. Voorzien van het H. oliesel in extremis.

Dood wat zijt gij wreed, dat ge zelfs de bedienaar
van de H. Kerk niet eens de gelegenheid geeft om haar
kinderen in het stervensuur bij te staan, maar plotseling
wegroept uit het rijk der levenden.

Het kruis werd haar gedurende het leven niet ge-
spaard, en elke beproeving heeft ze uit Gods hand
aanvaard en gedragen met moed en geduld, blijkbaar
gesteund door een aanhoudend gebed. Hoewel ze
vlug en nog onverwachts van ons werd weggeroepen
heeft de Heer haar ziel, door de kruisjes van het leven
gezuiverd, voorbereid gevonden om ze op te nemen tot
het eeuwig geluk.

Geliefde echtgenoot, draag uw kruis in kristelijke
berusting, heb dank voor alles ! En gij mijn dierbare
dochter, wees steeds uw goede opvoeding indachtig,
leef er naar, en wees de steun en de troost van vader.
Bid veel voor mij.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

500 d. afl.

Uitg. J. Hofman (Houbracken)



DE FAMILIËN

DE SMAELE, DE CORTE,

VERHOEYEN en VERVONDEL

BEDANKEN