



Bidden wij voor de eeuwige rust in de vreugde
van de Heer
van

JULIE DE SMAELE

weduwe van de Heer
REMI WATTEZ

geboren te Bresles (Oise - France) op 17 oktober 1883 en godvruchtig overleden te Nederbrakel op 30 augustus 1966,
gesterkt door de HH. Sacramenten der zieken en de Pauselijke Zegen «in articulo mortis».

Moeder heeft geleefd, geofferd en geleden voor haar schoon gezin. De Heer alleen weet, wat zij voor haar kinderen heeft gedaan in het stille en verborgene van de huiskamer, waar zij dag en nacht op de bres stond om aller geluk te bewerken.

De Heer heeft haar een gezegende hoge ouderdom geschonken, zodat zij haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen heeft zien opgroeien in deugd en eer. In haar bijzijn werd het wel en het wee van de familie besproken, werden de grote beslissingen getroffen, werd er getreurd en gevierd. Nu dragen wij haar ten grave, met wemoed in het hart maar ook met dankbaarheid omdat God ons een zo goede moeder heeft geschonken.

God, onze Vader, neem uw dienares op in gelukzaligheid en berg haar verwanten in uw vaderlijke bezorgdheid.



De families **DE SMAELE, WATTEZ, PETIT,**
VAN DE MERGEL.

zeer gevoelig voor Uw bliken van
kristelijke deelneming danken U van
harte.

Druk Jos. De Vleeschouwer, Neerstr. Nederbrakel