

†

ZALIG AANDENKEN AAN

De Heer Jean-Paul DESMAELE

zoon van de Heer Etienne
en Mevrouw Rosine DECUBBER

geboren te Ronse op 5 juni 1951 en bij smartelijk ongeval overleden te Oudenaarde op 15 januari 1973.

Waarom zo jong? En dat onnoemelijk leed dat snijdt in het hart van vader en moeder, van broers, zusters en familie? Waarom?...

God vraagt niet dat wij Hem begrijpen, wél dat wij Hem blijven beminnen, blindelings, ook in de diepste duisternis.

Het brutaal heengaan van Jean-Paul herhaalt heden voor ons allen deze grote levenswijsheid: „Leef zo, dat de dood u nooit onvoorbereid kan treffen!” Immers: zijn wij thuis of op het veld of op weg naar ons werk, wij zijn op weg naar God! Wij beseffen het te weinig: leven is opgaan naar Hem voor Wie wij gemaakt zijn, is vorderen naar het eeuwig samenzijn bij ons aller liefdevolle Vader.

Dierbare Ouders, opnieuw ziet gij machteloos toe, bij het sterven van een uwer kinderen. Vol eerbied voor uw onbeschrijflijke smart, gaan onze gedachten spontaan naar de Moeder Gods, de wenende piëta, en wij vragen Haar: „Wees hun troost en hun sterkte, help hen zich vast te klampen aan het bloedig Kruis en aan het Geloof dat zij van uw Gekruisigde Zoon hebben ontvangen.”

„Vader, Moeder, veel heb ik op die wrede morgen verloren. Maar het schoonste dat gij mij hebt gegeven kan niemand mij ooit ontnemen: mijn geloof in God en in het eeuwig

leven. Ik dank U voor alles, ook voor wat gij nog voor mij zult blijven doen in gebed en offer.

Beste broers en zusters, om die beproeving te kunnen verwerken, rekenen vader en moeder op U: uw liefdevolle en tedere genegenheid zal hun het aanvaarden van die lege plaats in huis mogelijk maken. Ook op uw vroom gebed van elke dag reken ik beslist. Tot weerziens.”

WIJ BETUIGEN ONZE OPRECHTE DANK
VOOR UW BLIJKEN VAN BELANGSTEL-
LING EN MEDELEVEN EN VOOR UW
GEBEDEN.

ZIJN OUDERS,

ZIJN BROEDERS, ZIJN ZUSTERS,

ZIJN GROOTMOEDER,

De families DESMAELE - LABIAU
en DECUBBER - VANDENDRIESSCHE,

sanderus