

Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Wie in  
Mij geloof..., zal leven in eeuwigheid. Jo 11, 15.



BID VOOR DE ZIEL  
van Mijnheer

## GEORGES DE SMAELE,

echtgenoot van Mevrouw

**Maria, Prudentia DEDEYNE,**

geboren te Oosterzele, de 25 juni 1896  
en er godvruchtig overleden, de 24 augustus 1958,  
voorzien van de H. H. Sakramenten.

Onze dierbare mocht tot God spreken met de woorden van de H. Paulus: gezegend zij God, die ons vertroost in allen tegenslag. Want gelijk het lijden van Christus ons overvloedig ten deel werd, zo zal ons ook de vertroosting door Christus overvloedig ten deel vallen. (2 Cor. 1, 3.)

Hij was trouw in 't vervullen van zijn plichten tegenover God en zijn evenméns. Voor zijn gezin was hij een liefdevolle en toegewijde echtgenoot en vader, ijverig en werkzaam. Zijn familieleden en naaste vrienden bewonderden zijn moedige inspanning omdat zij wisten wat een last het werk voor zijn ziek gestel méebbracht. Jarenlang heeft hij de strijd volgehouden en wanneer zijn krachten begaven heeft hij met groot geduld zijn kwellingen gedragen.

Dierbare Echtgenote, ik dank U voor de trouw en opbeurende zorg waarmee Gij altijd naast mij hebt gestaan. Geliefde Kinderen, Uw wederliefde heeft mij gelukkig gemaakt, blijft verder de vreugde van moeder uitmaken.

Dierbare Familieleden, gedenkt mij allen in Uw H. Mis en gebeden.

H. Hart van Jezus, ik stel mijn betrouwen op U.

Drukkerij Lourdault, Oosterzele - Tel. 70.58,19.

Mevrouw Georges DE SMAELE, geboren Maria. Prudentia DEDEYNE :  
Mijnheer en Mevrouw Georges DE SMAELE-DE BRUYCKER :  
Mijnheer en Mevrouw Raymond DE SMAELE-DUPRÉ en kinderen :  
Mijnheer Herman DE SMAELE D'HONDT en dochter .  
Mijnheer en Mevrouw Robert CARTON-DE SMAELE :  
Mijnheer en Mevrouw Roger DE SMAELE-VAN DE VELDE en kinderen :

De Familie DE SMAELE :

De Familie DEDEYNE :

De Familie VAN DEN HAUWE ;

De Familie VAN DE VELDE.

gevoelig voor Uw blijk van deelneming in  
hun rouw, betuigen U hun innige dank.