

†

TOT VROOM AANDENKEN

van Mevrouw

EMILIE DE SMAËLE

weduwe van de Heer

OMER ROMAN

geboren te Elzele, op 23 mei 1892 en godvruchtig
overleden te Ronse, op 8 november 1973,
gesterkt door de laatste H.H. Sakramenten.

In zijn barmhartigheid roept God de zielen tot
Zich wanneer zij daartoe in de beste gesteltenis
zijn. (H. Theresia)

Onverwachts maar zeker niet onvoorbereid is de
duurbare overledene tot de Heer gegaan. Nog
acht dagen vóór haar dood, had zij, zoals ze ge-
woon was, nog ons Heer ontvangen op de
hoogdag. Schone voorbereiding op een dood die
zij zeker niet zo spoedig en plots had verwacht.

Zij was een braaf, kristelijk mens, zonder veel
uiterlijk vertoon; haar gemoedelijk en speels ka-
rakter maakten haar vrienden bij die haar ken-
den.

Mijn duurbare familieleden en vrienden, ik dank
U voor uw zorgen en uw toewijding. Bidt nu op-
dat wij elkander eens mogen terugvinden bij de
Heer.

Dat zij door Gods barmhartigheid in vrede ruste.

Begravenissen De Vos & Zoon, Groeneweg, Ronse

De families DESMAËLE, HAUSTRAETE, ROMAN en POT,

danken U voor de blijken van innige deelneming