

ZALIG DE ZACHTMOEDIGE!



GEDENK IN UW VROME GEBEDEN

de ziel van Mevrouw

Anna, Maria DESMAELE

echtgenote van

Henri TRULLEMANS

geboren te Ronse, op 6 november 1897 en godvruchtig overleden te Assé, op 26 februari 1979, gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken.

Wij geloven dat Jezus op het Kruis gestorven is om onze zonden uit te boeten. Daarom bestaat er voor ons de hoop op een zalige Verrijzenis. Zeker, de dood bedroeft ons, maar wij worden getroost door de belofte van de toekomstige onsterfelijkheid.

Door veel lijden en kwellingen moet men het rijk Gods binnentreden; geen andere weg leidt ons tot het leven dan de weg van het Kruis.

Gij, o Heer zult de rechtvaardigen geleiden, met recht verwacht ik hulp van de Heer, want Hij verlost degenen die oprecht van hart zijn.

Dierbare echtgenoot en familieleden, blijf mij steeds indachtig, eens zien we elkaar terug, dat weze uw troost in de beproeving die mijn heengaan voor u heeft teweeggebracht.

Drukkerij Em. Tiebout, Dilbeek

De Heer Henri TRULLEMANS,

De families DESMAELE, TRULLEMANS,
CAPIAU en DE KNOP,

zeer gevoelig voor Uw bliken van deelneming, betuigen U hun oprechte dank.