

Niemand van ons leeft voor zichzelf alleen,
niemand van ons sterft voor zichzelf alleen.
Wij leven en sterven voor God, onze Heer,
aan Hem behoren wij toe...

†

Bewaar in uw herinnering en gedenk in uw gebed

Zuster HORTENSE

Clarisse De Sloover

Zij werd geboren te Deurle op 7 december 1903
Zij wijdde zich aan de Heer te Deftinge
op 11 augustus 1925

Was in dienst van de kleuters te Vosselare, Welle,
Bissegem, Wontergem, Temse en Tielrode.

Zij overleed te Tielrode op 3 mei 1987.

Haar laatste levensmaanden werden geheiligd door
veel gebed, volledige overgave en de sacramenten
van de Kerk.

Met zuster Hortense sterft een zuster wiens leven
getekend was door grote liefde voor de kinderen,
warme hartelijkheid voor de medezusters en dage-
lijkse zorg voor het huis van de Heer.

Gedurende haar 44 jaar dienst als kleuterleidster
heeft ze twee generaties mannen en vrouwen helpen
vormen. Heel veel tijd en haar beste krachten gaf
zij aan haar taak, bewust dat het goede zaad lang-
zaam groeit al is het dikwijls in het verborgene.

De zorg voor het huis van de Heer om de liturgie
waardig te kunnen vieren ging gepaard met een
grote dienstbaarheid. Zo zorgde zij zowel voor de
kloosterkapel als de parochiekerk.

Haar keuze om als kloosterlinge te leven midden
andere zusters was haar vreugde.

Gelukkig was zij na 50 en 60 jaar toewijding aan
de Heer te kunnen neerzien op een vruchtbaar
leven.

Wetend dat haar krachten opgebruikt waren aan-
vaardde zij met geduld en innerlijke vrede haar
lijden zonder klagen als opgang naar het huis van
de Heer. Daar zal nu voor altijd haar woning zijn.

H.D.

Uw vererende aanwezigheid,
uw gelovig gebed
nemen wij dankbaar aan.

De Algemene Oversten en Medezusters.
De families De Sloover en Van Gansbeke.

Drukk. «Delta» V. D'Haen-Hebbinckuys - Temse
Begrav. Gyselinck p.v.b.a. - Temse. - Tel. 771 04 41