

Dankbare herinnering aan

mevrouw

*Cécile*  
*De Sloovere*

echtgenote van de heer **Marcel BOTTE**

Geboren te Schendelbeke op 23 juli 1934 en  
godvruchtig overleden in het A.S.Z. te Aalst  
op 4 september 2005,  
gesterkt door het gebed van de H. Kerk.

---

*Voor uw deelname in onze pijn en  
voor uw gebed danken wij u,  
de families De Sloovere, Botte, Biebuyck  
en Timmermans.*

Er zijn geen woorden voor een zieke  
van wie je weet, zij redt het niet.

Je streelt haar wang, je ziet haar ogen,  
je bent bevangen door verdriet.

Toch ben je dankbaar voor haar einde  
dat na zoveel moedig strijden kwam.

Omdat het niet alleen haar leven  
maar ook haar lijden overnam.

---

DRUK. A.B.C., Halsesteenweg 40, 9402 Meerbeke • 054 33 25 20  
Begrafenissen PENNE - DEVRIENDT P.,  
Brusselsesteenweg 69 - 9400 Ninove - 054 33 40 40