

Ik ben de Verrijzenis en het leven.

†

Dit weze een dankbare herinnering aan

DE HEER

Willy DE SCHUYTENEER

echtgenoot van Mevrouw

LUCIENNE DE METER

geboren te Idegem op 22 juni 1924 en overleden in het Academisch Ziekenhuis te Gent op 8 juni 1979, gesterkt door het H. Sacrament van de zieken en de pauselijke zegen « in articulo mortis ».

Op 8 juni is Willy in de Heer ontslapen, na een even onverwachte als kortstondige ziekte. Het is voorwaar een zeer dramatisch moment in het leven van zijn beproefde echtgenote en kinderen, alsook in dat van familieleden, vrienden, bekenden en collega's die hem van nabij hebben gekend en gewaardeerd.

Hij was een zeer sociaal, meevoelend en hulpvaardig man, hoedanigheden die hem bemind en geliefd hebben gemaakt in het leven van alledag, in zijn werk- en familiekring, in sportmiddens. Niet alleen in Maria-Lierde, maar evenzo in Idegem, zijn geboortedorp, waaraan hij met hart en ziel was verknocht, was hij een figuur.

Als harde werker is hij steeds in de weer geweest om zijn gezin met succes door het leven te leiden en hen met liefderijke zorgen te omringen.

Willy was een blijmoedig en zeer optimistisch man en liet dat optimisme en vertrouwen uitstralen over zijn medemensen. Allen die hem goed hebben gekend weten dit en kunnen hiervan getuigen.

Veel te vroeg heeft het de Heer behaagd deze goede man tot zich te roepen, wijl zijn aanwezigheid en steun nog zo nodig waren bij vrouw en kinderen. Niettemin danken wij God voor al het goede dat wij van Willy hebben mogen ondervinden, blijvende herinneringen die ons in de toekomst zullen sterken en helpen om met gelatenheid en berusting het lot te aanvaarden dat ons door de Heer wordt opgelegd.

Lieve vrouw en dierbare kinderen, ik weet dat mijn plots en onverwacht heengaan voor U zeer zwaar aankomt, maar ik vraag dat ge uw leed moedig draagt en mekaar steunt en bijstaat om verder te voltooien hetgeen voor U in dit leven nog moet komen. Ik ga nu op in het eeuwig leven en bid opdat ge zoudt mogen slagen.

Dank U voor de goede zorgen en toewijding die ge mij gedurende mijn ziekte hebt toegedragen.

De families DE SCHUYTENEER, DE METER,
CAEYMAN, EECKHOUT en VERHOEVEN,

danken U om uw gebeden
en blijken van deelneming in hun rouw.

Druk. Van Damme P., Voorde. Tel. (054) 33.89.90