

Onder de schaduw van het kruis heb ik geleefd, onder dezelfde schaduw wil ik verder rusten.



TOT VROME NAGEDACHTENIS
AAN DE HEER

Robert DE SCHUYTENEER

ECHTGENOOT VAN MEVROUW

Julienne MAHAUDEN

geboren te Aalst op 3 april 1908
en overleden te Geraardsbergen op
13 mei 1986, gesterkt door de H.H.
Sacramenten der zieken.

—

Heer, doorheen de blije en droevige dagen die het leven mij gebracht heeft, heb ik het geloof in Uw barmhartige goedheid jegens mij bewaard. Daaruit heb ik steeds het nodige vertrouwen geput om moedig het leven met vele wisselvalligheden te aanvaarden; het lief en leed van elke dag met vrouw en kinderen te delen; plichtsgetrouw mijn taak te vervullen, gepoogd elkeen liefdevol te benaderen.

Heer, ik kom naar U terug; In de stilte van de levensavond kom ik in eenvoud en

deemoed mijn voorbije aardse leven in Uw handen leggen. Mocht Uw laatste woord, in oordeel gegeven over mijn doen en laten, zijn: "het is goed geweest".

Heer, mijn laatste vaarwel omvat mijn innige dank aan Uw Voorzienigheid waarvan ik zo dikwijls de steun en de vertroosting mocht ervaren.

Mijn dank gaat tevens naar mijn geliefde echtgenote, kinderen en kleinkinderen met wie ik vreugde en lijden heb gedeeld en die mijn troost en steun zijn gebleven gedurende mijn ziekte waarmee mijn laatste levensdagen werd getekend.

Heer, mocht het offer dat ik nu breng als een gebed aanvaard worden om Uw zegen te verkrijgen over het komende leven dat ze verder, voortaan zonder mij zullen moeten voleinden.

De families :

DE SCHUYTENEER, MAHAUDEN,
DAUGE, LAMBRÉ,

danken U voor uw bliken van medevoelen in het pijnlijk verlies dat hen komt te treffen.

Druk. Louis Dyon, Geraardsbergen.