



Dankbare herinnering aan

*de heer*

*Julien De Schuyteneer*

weduwnaar van  
mevrouw Emerence Bruylandt.

Geboren te Moerbeke op 9 augustus  
1912 en godvruchtig overleden in  
het rusthuis Sint-Franciscus te Opbrakel  
op 22 december 2000, gesterkt  
door de Ziekenzalving.

God,  
geef mij kalmte,  
geef hen de moed om te aanvaarden,  
wat ze niet kunnen veranderen.

De kracht om te veranderen,  
wat ze kunnen veranderen,  
en de wijsheid om tussen  
die twee onderscheid te maken.

De families De Schuyteneer, Bruylandt,  
Lancke en Marginet,

danken U voor uw gebeden  
en blijken van oprechte deelneming.

---

Onkerzele, 28 december 2000.