



Gestorven zijn is leven  
bij de genade van God.

God, wij zijn U dankbaar voor het leven van

## **ZUSTER AMATA**

Maria DE SCHUTTER

Geboren te Haaltert op 4 januari 1908.  
Zij werd aan de Heer toegewijd als zuster  
van Sint-Franciscus van Opbrakel op 20 maart  
1933.  
Naar het Vaderhuis teruggekeerd te Opbrakel  
op 23 augustus 1995.

De Oversten,  
De Zusters van Sint-Franciscus,  
De Families DE SCHUTTER, DE DONCKER  
danken U voor uw gebed en uw medeleven.

Het leven is de tijd waarin men God zoekt  
de dood is de tijd waarin men God vindt  
de eeuwigheid de tijd waarin men God zal  
bezitten.

In dit geloof en in deze hoop kennen wij geen  
droefheid of rouw bij het heengaan van deze  
ingoeede zuster.

Ze was klein van gestalte maar groot was  
haar liefde en toewijding voor de hulpbe-  
hoevenden.

Ze was een franciscaanse kloosterlinge, blij-  
gezind en werklustig, content met het nede-  
rigste werk, zonder pretentie, godvruchtig  
en onderdanig.

In haar laatste jaren, zelf afhankelijk als ze  
was, kende ze toch de dankbaarheid en be-  
antwoordde elke attentie met een zonnige  
glimlach.

Daarom geloven wij dat ze nu bij God genieten  
mag van een oneindig geluk. Haar laatste  
uren, zo vredig en rustig overtuigen ons  
daarvan des te meer.

Moge zij van uit de hemel ons bemoedigen  
en sterken.