

Geloofd zij Jezus-Kristus. Amen.



BID VOOR DE ZIEL

van Juffrouw

Marie DE SCHUTTER

geboren te Kerksken, de 1 april 1874 en zacht
in de Heer ontslapen, in het Rustoord, te Erpe,
de 19 februari 1959, gesterkt door de genade-
middelen van onze Moeder de H. Kerk.

O Heer, ontvang uw dienares in de plaats van
zaligheid, welke zij van uw barmhartigheid verho-
pen mag. Gij weet immers hoe eenvoudig, recht-
schapen en godvrezend zij voor U heeft geleefd :
Standvastig in de belijdenis van haar geloof.

Het is haar grote verdienste, de meeste en de
schoonste jaren van haar leven te hebben doorge-
bracht in trouwe dienstbaarheid.

Zolang haar krachten het toelieten was zij regel-
matig bij de vergadering van de Congreganisten.
Daar leerde zij beter en beter de ware godsvrucht
kennen en de ware betekenis van de oprechte naas-
tenliefde.

Haar levenlang heeft zij Maria een kinderlijke
genegenheid toegedragen. Toon nu, o Moeder-
Maagd, dat Gij haar Moeder zijt, en wees voor haar
de " Deur des Hemels. „

Dierbare familie, ik dank U voor uw genegen-
heid. God vergelde U vooral, Eerwaarde Zusters,
wat U mij als troost hebt geschonken in mijn laatste
levensjaren,

Jezus, Maria, Jozef!

(7 j. afl.)

De familiën DE SCHUTTER,
DE COSTER en
D'HAESELEER,

danken U van harte voor de blijken
van deelneming in rouw en voor uw
gebeden.

.....
Drukkerij St-Maarten, Erpe.