

*Zij was een beetje hemel op aarde...*

BID VOOR † DE ZIEL

van mevrouw

**Suzanne DE SCHRIJVER**

Gewezen schoolhoofd te Hemelveerdegem

weduwe van de heer

**Alfons VAN NIEUWENHOVE**

geboren te Huise, de 14 december 1897 en gelovig in de Heer ontslapen te Zottegem, de 24 mei 1971, voorzien van het H. Oliesel « in extremis » en van de Pauselijke Zegen.

Moeder was een sterke vrouw, die doorheen de harde slagen van het leven steeds zichzelf was gebleven en in een diepgemeend geloof steeds volhardde in de liefde voor haar kinderen en degenen die zij ontmoette in haar dagelijks bestaan. We zouden haar niet beter kunnen typeren als de blijde optimist die met een kwinkslag en een glimlach haar steeds overal liet aanvaarden.

Zij was bekommerd om de noden van zovelen, zij was mild en goed. Als onderwijzeres had ze geleerd het goed-zijn met het streng-zijn te combineren. Zij was rechtuit en hield niet van omwegen. Zij had de kinderen geleerd te houden van de Eucharistie, dus gaf ze tot de laatste dag van haar leven, blijken van liefde tot Jezus in de Eucharistie.

Hoezeer wij haar graag in ons midden hadden mogen bewaren omdat wij zielsveel van haar hielden, willen wij geloven dat moeder omwille van haar diep geloof en liefde, nu de eeuwige vreugde kent, en haar bestemming heeft bereikt bij God, onze Vader.

Hoe hard het ook valt, plots van haar te moeten scheiden, bewaren wij allen in ons hart het beeld van een gelovige goede moeder met een hartelijke toegewijde, eenvoud en oprechtheid.

Hoe hard haar leven ook was, tijdens elke beproeving was zij de Sterke Vrouw van Vlaanderen die eenzaam lijden kon en anderen troosten.

Moeder, daarvoor zijn wij U dankbaar, aanvaard ons dagelijks gebed, als uiting van onze blijvende dankbaarheid en vreugdevol aandenken.

Beste kinderen, kleinkinderen en familie, dank U voor uw liefde.

Beste vrienden en kennissen, dank voor uw genegenheid en hartelijkheid, vergeet mij niet in uw gebed.

Onze Lieve Vrouw van Deynsbeke. bid voor ons.

---

---

*Een milde troost waren ons uw  
blijken van christelijke deelneming  
bij het afsterven van haar die ons  
zo dierbaar was.*

*Daarvoor danken U innig :*

De familiën

VAN NIEUWENHOVE,

DE SCHRIJVER,

BOIS d'ENGHIEN,

WAEPUT.

---

---

Druk Van Nieuwenhove, Geraardsbergen.