

„Gelukkig zij die in de Heer verblijven“



**Bid tot de Heer die ten hemel is gegaan
dat Hij met zich meevoere
de Heer**

RICHARD DE SCHRIJVER

die te St.-Maria-Oudenhove het aardse licht zag op 15 juli 1906 en het aldaar verwisselde voor het eeuwig licht op 23 mei 1963, gesterkt met het sakrament der zieken en het sakrament der stervenden.

Op de dag waarop wij de Hemelvaart van onze Heer Jezus Kristus gedenken en vieren, heeft diezelfde Heer zijn vriend Richard tot zich geroepen. Thans heeft Richard de lijdensweg verlaten om hooger de hemelweg te betreden. Zo heeft het de Meester gewild en wij leggen ons neer bij dit onbegrijpelijk raadsbesluit.

Al heeft Richard een vruchtbaar leven achter de rug van noeste arbeid welke geen mens naar waarde kan waarderden, al heeft hij zware dagen van ziekte doorgemaakt om hem meer gereed te maken tot het nieuwe leven dat hij is begonnen,.... nu heeft alleen het heden nog betekenis. Sterven is afscheid nemen. Gestorven zijn is een onschatbaar avontuur beginnen, de wereld met andere ogen leren zien, op ontdekking gaan naar een God die nooit dezelfde is maar steeds een ontdekking. In God rust men niet een zalige eeuwigheid, zoals wij het ons voorstellen. Door God wordt men hartstochtelijk gedreven. Men wordt er nooit moe van. Deze woorden zijn maar een flits, een menselijk-arme uitdrukking om te begrijpen hoe Richard bij Gods genade nu moet leven.

Opdat hij dat eeuwig geluk niet zou ontkomen bidden wij nu voor hem :

Heiligen bij God, komt Richard ter hulp.
Engelen van de Heer, komt hem tegemoet
ontvangt zijn ziel en brengt haar vóór
het aanschijn van de Allerhoogste.

Dat Kristus die u geroepen heeft,
u ontvangte en dat de Engelen u voeren
in Abrahams schoot.



Voor uw medevoelen in hun leed
en voor uw gebed tot zieleliefde
van hun overledene, danken U van
harte

De families DE SCHRIJVER,
VAN LIERDE,
en GODERIS.

Uitg. B. Vanderzwalmen, koster, St-Maria-Oud.