

Wees tot de dood toe getrouw, en  
ik zal U de kroon des levens geven.  
(Apos. 2.10.)



BID VOOR DE ZIEL VAN  
MEVROUW

*Paulina De Schrijver*

Weduwe van Wijlen  
August BEECKMAN

Geboren te Denderleeuw, op 19 september 1889  
en er godvruchtig overleden op 24 oktober 1964,  
gezalfd met het H. Oliesel «in extremis»

Smartvol is het, dat zij zó onverwachts aan onze  
liefde ontviel, maar troostend, dat zij versierd met  
vele deugden, tot een beter en gelukkiger leven is  
overgegaan.

De betreurde afgestorvene was goed, zachtmoedig.  
vol genegenheid voor haar evenmens; zij werd ge-  
acht en bemind van allen die haar kenden.

Dierbare Kinderen, Gods uur heeft voor mij  
geslagen; berust in Zijn Vaderlijke Voorzienigheid.  
Bij Hem zult ge troost en berusting vinden. Tot  
weerziens in de Hemel, waar ik nu met vader en  
uw zuster op u allen wacht. Bid voor mijn ziele-  
rust.

Bloedverwanten en vrienden, bidt voor mij.

H. Hart van Jezus, op U betrouw ik. (300 d. afl.)

De families :

DE SCHRYVER,  
BEECKMAN,  
VAN KERCKHOVEN en  
DE BACKER

danken U zeer voor uw gebed en me-  
devoelen bij het heengaan van onze  
dierbare overledene.

---

Begravenissen De Poorter Denderleeuw