

De dood geeft aan de mens heilzame lessen :  
hij leert ons hoe klein wij zijn voor de  
ogen van God en hoe kort het leven is voor  
de eeuwigheid.



**BID VOOR DE ZIELERUST VAN DE HEER**

**Odo DE SCHRIJVER**

weduwnaar van Mevrouw  
**Maria VAN DEN BERGHE,**

geboren te Sint-Goriks-Oudenhove op 26 ok-  
tober 1896 en godvruchtig overleden in de  
Sint-Franciscuskliniek te Brakel-Opbrakel op  
29 juni 1973,

voorzien van de HH. Sakramenten der zieken  
en de Pauselijke Zegen.

Hier op aarde hebben wij geen blijvende  
woonplaats, zegt de H. Paulus, maar wij zijn  
op weg naar de hemelstede waarvoor wij  
geschapen zijn.

Hoelang wij ook mogen leven, eens komt  
toch de dag dat God ons roept om reken-  
schap te geven over al onze daden.

Hard heeft deze man moeten werken ; hij  
heeft blije maar ook zware dagen gekend,  
succesvolle, maar ook tegenslagen. Steeds  
heeft hij een zin aan het leven gegeven en  
steeds hebben wij eerbied gehad voor zijn  
werk en hem midden onder ons gewaardeerd

als stamvader van vier geslachten. Met die-  
zelfde eerbied gedenken wij hem in onze  
gebeden en vragen aan God dat zijn leven  
gezegend moge zijn en zijn liefdevolle daden  
mogen blijven voortleven na de dood hier  
op aarde.

Gij allen die mij dierbaar zijt, zoon, klein-  
kinderen en achterkleinkinderen, beveelt mij  
aan in uw gebeden bij God en bewaart een  
schone gedachtenis aan mij in uw hart.

Barmhartige Jezus, geef hem de eeuwige rust.

De families DE SCHRIJVER, VAN DEN BERGHE,  
VEKEMAN, TAILDEMAN,

**zijn zeer erkentelijk voor uw bliken van  
deelneming in de rouw die hen treft.**

Druk. Jos. De Vleeschouwer, Brakel