

Kom, gezende van Mijn Vader, want ik was in nood en gij hebt Mij geholpen...

Tot vroom aandenken aan de ziel van

**DE HEER**

**MICHEL DE SCHRIJVER**

echtgenoot van Mevrouw

**JULIA HITCHINSON**

geboren te St.-Martens-Lierde, de 8 mei 1919 en er godvruchtig overleden, de 28 november 1975, gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken.

**Bestuurslid van de C.O.O.**

---



**De families DE SCHRIJVER, HITCHINSON  
VAN DER MEULEN en SCHOTTE,**

danken U voor de blijken van deelneming in de rouw die hen treft.

Druk. De Vos, St.-Martens-Lierde

Goed zijn voor de medemensen zonder het zelf te willen weten, dat is de bekroning van een echt christelijk leven, dat steunt op een sterk geloof en op een belangloze liefde. Rechtgeaard, eenvoudig en hartelijk in zijn omgang won hij de tegenheid van ieder die hij ontmoette.

Hard was de strijd tegen de wrede pijnen die zijn lichaam folterden. Hij zag het naderend einde te gemoet met een volle overgave aan de Wil van God en met die ongewone kalmte die vooral, in die omstandigheden, eigen is aan diep overtuigde christene mensen.

Mijn beste echtgenote, wij verstonden elkaar zo goed in het werk en de zorgen van iedere dag. Wij deelden elkaars geluk en stonden altijd gereed om anderen te helpen. Gij hebt het onmogelijke gedaan om mij de laatste maanden zo liefdevol mogelijk te verplegen. De Heer zal U daarom een troost geven die niemand U geven kan.

Kinderen en kleinkind, ik zag u zo gaarne. Ook voor U had ik nog zoveel meer willen doen. Ik weet dat Gij moeder zult steunen en helpen in de mate van het mogelijke.

Familieleden, buren en goede vrienden, het deed mij zoveel deugd te mogen zien hoe gij ongevraagd zijt bijgesprongen om te helpen als de nood ook bij ons zich liet voelen. Ik weet dat Gij ook verder een steun gaat zijn voor mijn gezin.

Bidt nu allen voor Mij opdat het ereteken van 25 jaar lid van de plaatselijke C.O.O., dat hier op mij wachtte, een voorbode moge zijn van het Ereteken dat de Goddelijke Mensenvriend zal geven voor Eeuwig aan allen die goed zijn geweest voor de minsten van de Zijnen.