

God is mijn toevlucht en mijn burcht
God is mijn schild en mijn vertrouwen



Dit weze U een vroom aandenken aan

JUFFROUW

Maria Irena DE SCHRIJVER

geboren te Erwetegem op 20 februari 1898
en godvruchtig overleden in de kliniek St.-
Elisabeth te Zottegem op 18 april 1973,
gesterkt door de H. Sakramenten der zieken
en de Pauselijke zegen.

De zielen der rechtvaardigen zijn in Gods
hand, geen kwelling kan hen raken.

Nadat zij een beproeving hebben ondergaan
zullen zij grote weldaden ontvangen.

Want God heeft hen beproefd en Hij heeft
ze hen waardig bevonden.

Zijn getrouwen zullen in liefde bij Hem blij-
ven, want genade en goedheid zijn voor zijn
uitverkorenen.

(Boek der Wijsheid)



De families : **DE SCHRIJVER** en
VAN LIERDE

danken U van harte voor de blijken van
deelneming en gebeden.

Drukk. W. Leenaert - Erwetegem