

Haar wegen waren schoon en al haar paden vol van  
vreedzaamheid. Prov.



ZALIGE GEDACHTENIS

aan Juffrouw

## MARGRIET DE SCHRIJVER

geboren te Nederbrakel, de 20 februari 1905,  
en godvruchtig overleden in de kliniek te Astene,  
de 19 december 1960.

gesterkt door de laatste H.H. Sakramenten.

Lid van de Congregatie van O. L. Vrouw  
en van de Bond van het H. Hart.

Bij dit droevig verscheiden, buigen wij in kristelijke gelatenheid het hoofd voor Gods H. Wil. Bij het vernemen dat zij onverwachts op het ziekbed gekluisterd lag, ontstond bij menig parochiaan een oprecht gevoel van medelijden en sympathie. Geen wonder! In een brede kring van vrienden ontmoette zij genegenheid en lang zal haar aandenken in ere blijven bij allen.

Wat het meest opviel in haar, was haar stille minzaamheid, haar taktvol en bescheiden optreden, haar ware toewijding. Iedereen werd getroffen door de schoonmenselijke gaven van haar diep geloof: eenvoud, ootmoed, offerzin, edelmoedigheid. In haar Eucharistisch leven vond zij kracht tot grote deugd. Haar vroomheid was er geen van bovenop, maar bestond in een innige omgang met God en Maria.

Het grote en het uiterlijke van deze aarde, en alle ijdelheid van deze wereld liep ze voorbij uit liefde tot O. L. Heer, voorbereiding tot het grote offer van haar leven. Mijn Heer en mijn God, ik aanbid U in uw oneindige liefde, en ik offer U mijn leven met al zijn angsten, pijnen en smarten, als een hostie van liefde. In deze gesteltenis, tot stichting van elk die haar naderde, in volle bewustzijn en met klare geest, schonk zij haar leven aan haar Schepper terug.

Als congregantiste, vond zij in Maria de moed tot volharding en de weg tot de zaligheid.

Bemide broeders, zusters, familieleden en vrienden, ik dank u: voor de warme genegenheid in de huiselijke kring; voor uw onbegrensde toewijding en zorg tijdens mijn ziekte; voor die sterke familiegeest die ons allen één maakte in de beproeving, waardoor mijn laatste pijnlijke stonden lichter werden. Blijven wij verenigd in de Heer. Beste broederpriester, gedenk mijner aan het altaar des Heren.

Heilig Hart van Jezus, hoop van die in U sterven,  
onferm U onzer.

Heilige Maria, Moeder van God, wees mijn heil.



De Familiën DE SCHRIJVER en  
COPPENS,

zijn zeer erkentelijk voor de bliken  
van deelneming en danken U.

Dr. De Ruyver, Nederbrakel. Tel. 434.70