

Ik ben de verrijzenis en het leven,
wie in Mij gelooft, zal leven
ook al is hij gestorven. Jo. 11, 25

TOT VROOM AANDENKEN AAN

DE HEER

Marcel, Edmond DE SCHRIJVER

echtgenoot van Mevrouw
IRENE, MARIE BRAECKELAERE

geboren te Leupegem op 21 februari 1907 en
godvruchtig overleden te Nukerke op 10 januari
1978, gesterkt door het sacrament der zieken.
Tijdens de eucharistieviering in de parochie-
kerk Sint-Jozef te Oudenaarde, verenigden wij
ons met de verrezen Christus opdat onze dier-
bare overledene voor altijd bij de Heer zou
zijn, in het hemels Vaderhuis.

Marcel heeft in de laatste jaren van zijn
leven een echte kruisweg doorgemaakt. Menige
keren moest hij beroep doen op de diensten
van kliniek of hospitaal. Hij heeft veel geleden
en toch wist hij met een glimlach voor zijn
huisgenoten en geburen zoveel pijn en onmacht
te verbergen. Met al dat lijden in zijn leven,
bleef hij toch een gelukkige mens. In zijn stille
levensblijheid beleefde hij dat het laatste woord
niet aan het lijden is, maar aan de vreugde.
Zo is zijn leven dan ook gekenmerkt door
goedheid en dankbaarheid, niettegenstaande
ziekte en lijden, zo verwijst hij ons vanuit zijn
langdurige ziekte, in liefde en tevredenheid ge-
dragen, naar de diepe waarden van het mensen-
leven, naar de echte wegen naar het ware geluk.

Dierbare echtgenote, in mijn ziekte mocht ik
meer dan ooit uw liefde ervaren. Steeds stond
gij aan mijn lijdensbed. Onze liefde wordt niet

weggenomen door de dood, die band blijft voor
eeuwig. Moge God u in deze beproeving ter
zijde staan, daarvoor zal ik bij Hem bidden.

Dierbare kinderen, kleinkind en familieleden,
vaarwel. Om uw genegenheid en vriendschap
dank ik u. Laten wij verenigd blijven door ons
gebed voor elkaar. Eens komt de dag van het
eeuwig wederzien.

Barmhartige Jezus, geef hem de eeuwige rust.

Mw Marcel DE SCHRIJVER,
geboren Irène BRAECKELAERE, zijn echtgenote;

Hr en Mw André DE SCHRIJVER-TEMMERMAN
en kind,

Mej. Isabelle DE SCHRIJVER,

De families DE SCHRIJVER, SERTELS,
BRAECKELAERE en CROES,

danken voor de bliken van kristelijke
deelneming in rouw en gebeden.