

God, wees mij barmhartig en toon mij het licht van Uw aanschijn.

DANKBAAR AANDENKEN AAN

DE HEER

## LUCIEN DE SCHRIJVER

echtgenoot van mevrouw

**YVONNE VAN LIERDE**

geboren te Sint-Maria-Oudenhove, op 8 mei 1922 en godvruchtig overleden in het A.Z. te Gent, op 29 juni 1982, gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken.



De families **DE SCHRIJVER, VAN LIERDE,**  
**VAN DEN BERGHE** en **COPPENS,**

zijn zeer erkentelijk om uw bliken van kristelijke deelneming en DANKEN U.

---

Begraaf. Raoul, Markt, Brakel. ☎ (055) 42 24 49

In minder dan 11 maand worden we voor de derde maal samengeroepen voor een overlijden in dezelfde familie. De ene keer oud en plotse-ling, de andere keer jong en na een slepende ziekte, maar steeds hebben we het afscheid zeer pijnlijk gevoeld.

Dan komt de vraag « Wat is het leven toch ? » Als het zich aanbiedt schijnt het vol beloften, het verloopt door veel lijden en verdriet en eens voorbij, schijnt het ons zo nietig. Er is immers geen bestendig geluk hier op aarde. God heeft het zo gewild, opdat we ons niet zouden blijven vasthechten aan vergankelijke dingen, maar onze ogen zouden gericht houden op de eeuwige waarden.

We bidden nu de Heer, dat hij Lucien zou deelachtig maken aan de blijvende heerlijkheid die Hij voor de zijnen bereid heeft.

Bemide echtgenote en kinderen, graag was ik nog bij u gebleven. De Heer heeft mij geroepen, Zijn Wil geschiede. Ik dank u voor uw liefde en genegenheid, voor alles wat ge voor mij gedaan hebt vooral tijdens mijn langdurige ziekte. Vergeet mij niet.

Geliefde familie en vrienden, dank u voor uw genegenheid en blijf ook gij aan mij nog eens denken.