

Zo zeker de dood voor iedereen is, zo onzeker is zijn uur. (Augustinus).

TOT VROOM AANDENKEN AAN

DE HEER

## LUCIEN DE SCHRIJVER

echtgenoot van Mevrouw

**SUZANNE DE NORRE**

geboren te St.-Martens-Lierde, op 4 oktober 1933 en schielijk overleden te Zottegem, op 14 september 1979, gesterkt door de HH. Sakramenten en het H. Oliesel « in extremis ».



De families **DE SCHRIJVER, DE NORRE,**  
**VAN DEN DOOREN en DE BRAKELEER,**

danken U oprecht voor uw medeleven en gebed.

De felste valt aleer hij 't weet ;  
de mate die hem 't leven meet  
Weet niemand van te voeren.  
Zoo, zijt bereid en leert hieraan :  
't geen mij behoort vandage,  
kan u morgen ook behoren.

G. Gezelle (Kerkhofblommen).

Toen vrijdagmiddag het droevig nieuws rondliep van de plotselinge dood van Lucien, werd iedereen tot in het diepst van zijn gemoed geschokt. Het was weer eens zo plots en onverwacht.

Zoals altijd met een vriendelijke lach op de lippen bracht hij het dagelijks brood aan zovelen, door alle weer en in bestendig gevaar langs de weg ; tactvol en zonder de minste opdringerigheid wist hij tevens in de bakkerij Stevens gewetensvol en trouw zijn plicht te vervullen tot hij er ook zijn laatste werk van maakte.

Mijn duurzame echtgenote, ik had U nog liever een dankbaar vaarwel gezegd. Op het werk en thuis hebben wij met elkaar lief en leed gedragen ; wij maakten samen ons huisje tot een hemelhuis, dank voor al hetgene gij voor mij gedaan hebt, laat mijn aandenken in Uw hart blijven wonen en als de eenzaamheid U drukt, bidt dan voor mij samen met mijn zusters en gans de familie, dat Ik U met onze afgestorvenen mag opwachten in het EEUWIG HEMELHUIS bij de Vader. Dat blijft intussen voor U, alsook voor mijn bureu, directie en werkmakers mijn laatste dankbare wens. Dat intussen de Heer U sterke in deze onverwachte beproeving !