

Ja, Heer,  
wij geloven  
dat uw priester Kamiel De Schrijver,  
die in U leefde en geloofde  
niet in de dood zal blijven.  
Wees troost en sterkte voor hen,  
die met een gewond hart achterblijven  
en laat de gestorven graankorrel  
overvloedig vruchtbaar worden.

Heilige Jozef, bid voor ons.

de families De Schrijver-Bauwelinck  
danken U voor uw genegenheid en uw gebed.



†  
Gedenk in uw gebed  
pastoor

**KAMIEL DE SCHRIJVER**

1929-1985

†

Geboren te Temse 21 januari 1929. Priester gewijd te Gent 17 december 1955. Onderpastoor te Boekhoute 31 december 1955, te Kruishoutem 1 augustus 1961, te Lebbeke 16 december 1965.

Pastoor te Tielrode 29 januari 1978. Overleden te Tielrode 2 oktober 1985.

Stichter van de Vriendenkring van St. Jozef. Gesterkt door het Ziekensacrament.

†

Ik heb u uitgekozen.

†

Pastoor Kamiel De Schrijver is veel te vroeg en pijnlijk haastig van ons weggenomen. Met zijn 56 jaar kon hij de eeuw uit dienstbaar blijven. Met geestdrift was hij, na edelmoedige inzet bij vroegere opdrachten, in «zijn» Tielrode aan het werk gegaan. Hij had er reeds opmerkelijke taken volbracht als daar zijn de bouw en inrichting van de parochiale kring en de verfraaiing en toerusting van «het heiligdom» van Sint Jozef. Hij maakte zich op om nog heelwat meer in de nabije toekomst te verwezenlijken. De voltooiing zal de taak worden van wie na hem komt...

Zwaar is het offer dat hijzelf heeft moeten brengen, zwaar de beproeving voor zijn geliefde moeder, die zo gelukkig was, omdat hij dichtbij woonde en met trouwe regelmaat voor een bezoekje overkwam. Pijnlijk was het scheiden voor zijn broers, met wie hij innig verbonden leefde. Toch was het troostvol voor hem en zijn geliefden, dat hij, door hen omringd en omarmd, echt «thuis» sterven mocht. Ook zij, die lange jaren bekwaam en edelmoedig voor hem zorgden en met hem medewerkten, worden door dit heengaan hard getroffen.

De mensen van Tielrode, van wie er velen, samen met hun pastoor, hun beste krachten wijdden aan de bloei van hun parochie, zijn in het hart geraakt, nu ze ten tweede male een geliefde en ijverige herder voortijdig hebben verloren. Vele priesters, die vroeger en nu met de overledene mochten samenwerken, verliezen in hem een hartelijke en dienstvaardige vriend. Hij moge nu hen voorspreker worden.