

« De rechtvaardige zal in vrede zijn ».
(Wijsheid, 4,7)

BID VOOR DE ZIEL VAN

DE HEER

JEAN LUC DE SCHRIJVER

geboren te Nederbrakel, op 22 maart 1945 en
godvruchtig overleden in het Akademisch Zieken-
huis te Gent, op 22 december 1981, gesterkt door
de HH. Sakramenten der zieken.



De families **DE SCHRIJVER, VAN LIERDE,**
VAN DEN BERGHE en **COPPENS,**

zijn erkentelijk voor uw blijken van
medeleven in hun rouw en danken U.

Begrav. **RAOUL**, Markt, Brakel. Tel. (055) 42 24 49

Wanneer de dood iemand uit ons midden weg-
haalt, vooral als het een jeugdig mens betreft,
is het zeer pijnlijk en komen er soms vertwij-
felde vragen in ons hart op ; waarom nu reeds ?
Waarom lijden en sterven ?

Alleen als gelovigen weten we dat God de
weg tekent van elk mensenleven en dat Hij door-
heen vreugde en verdriet ons brengt naar de
eeuwige eindbestemming.

Onze dierbare overledene heeft de laatste tijd
veel geleden. Allen stonden machteloos en ken-
den alleen het beeld van de lijdende Kristus
als troost. Het was zwaar voor zijn ouders en
familie die met hem medeleden.

Mocht de Vader in de hemel hem nu belonen
voor wat hij voor zijn ouders en familie heeft
betekend op deze wereld en dat hij moge rus-
ten in Gods allesomvattende liefde vanwaar hij
de blijvende voorspreker blijft voor al zijn ge-
liefden.