

Je bent mijn dienaar, ik heb je zelf uitgezocht.

Je bent mijn vriend.

Ik heb je geroepen en ik heb gezegd:

Wees de mijne. Jesaja 41



Tot dankbaar aandenken aan

DE HEER

## Gerard DE SCHRIJVER

Weduwnaar van Mevrouw

Irma VAN WAESBERGE

Hij werd geboren te Erwetegem op 3 februari 1901 en is godvruchtig overleden in de St.-Elisabethkliniek te Zottegem op 22 februari 1985, gesteuter door de H.H. Sakramenten der zieken.

Een mensenleven kan zeer verschillend zijn. Voor de ene schijnt het gemakkelijker dan voor de andere, van in de beginne en doorheen de levensloop. Maar het zijn niet de kasplantjes die de sterkste worden, noch de beste vruchten geven, het zijn deze die op het grote veld gezaaid zijn en in degelijke grond gegroeid in zon, maar ook in regen en wind.

Zo is Gerard wellicht de sterke harde werker en de degelijke mens geworden die wij betreuren. Hij is gegroeid in de vruchtbare aarde van een diep christelijk landbouwersgezin.

Zeer vroeg was het nodig dat hij mee hielp aan het harde werk van het dagelijks leven op hof of in het veld, en dat in de moeilijke omstandigheden van de tijd van toen.

In dezelfde stijl, met veel wilskracht heeft hij dan zijn eigen gezin opgebouwd, gewerkt voor en met vrouw en kinderen om zijn eigen hof, om hun eigen leven.

Hij was een rustig man, evenwichtig, een realist die de werkelijkheid aankon, een doordrijver die gelukkig was en terecht fier om hetgeen gepresteerd was en om het verder openbloeien van hetgeen hij gezaaid had. De grootste pijn in zijn leven zal wel het plotse heengaan geweest zijn van zijn dierbare echtgenote, met wie hij nog lang hoopte lief en leed te delen.

Deze familiaal bezield man was tevens gewaardeerd om zijn gediensigheid voor elkeen om de openheid van zijn karakter en zijn eerlijk gemoed.

Het is dan ook een zegen geweest voor de zijnen hem gelukkig in hun midden zijn oude dag te zien beleven. Tevens een troost bij dit pijnlijk afscheid, met de overtuiging dat God zijn trouwe dienaar die hem in geloof gediend heeft nu ook niet zal loslaten, hij die zondags zolang de weg naar de kerk ging zal nu ook de weg vinden naar het eeuwig leven.

Dierbare kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen, dank voor de vele vreugden die gij mij schonk: gastvrijheid, zorgen, genegenheid en aandacht.

Beste zuster en broer, familieleden en vrienden, geef mij verder een plaats in uw regelmatig gebed.

Dat hij door Gods barmhartigheid in vrede ruste

De families

DE SCHRIJVER, VAN WAESBERGE,  
VAN LIERDE en WATTE

zijn zeer erkentelijk voor uw blikken van  
innige deelneming en DANKEN U.

---

Drukk. De Toren, Peperstr. Herzele - 053/622535  
Uitgever M. Galle, Tolstraat 1, Steenhuize.

R.V.N.

105/D3

Printed in Belgium



*groot was je inzet voor alles  
moge deze verder leven in ons*