

Ik ben de Verrijzenis en het Leven . . .



IN DE VREDE VAN DE HEER IS ONS

VOORGEGAAN

DE HEER

Emiel DE SCHRIJVER

echtgenoot van mevrouw RACHEL LOTENS

geboren te St.-Goriks-Oudenhove op
27 oktober 1908 en in de Heer ontslapen in het
A. Z. St.-Elisabeth te Zottegem op 3 november
1986, gesterkt door het sakrament der zieken.

Oudstrijder en krijgsgevangene 1940-1945

Lid van de N.S.B. afdeling St.-Goriks.

Drager van militaire tekens.

Lid van de K.B.G. St.-Goriks.

Een eenvoudig en doorgoed man is naar een
beter leven gegaan. Over hem mogen we de
woorden van Kristus herhalen: zalig die ster-
ven in de Heer. Voor hen is de dood de ingang
tot het eeuwig Leven, tot de volle deelname
aan Gods Heerlijkheid.

Emiel was een eenvoudig, rechtschapsen, goed-
hartig en gedienschtig man, zodat al wie met hem
omging in hem een oprechte vriend erkende.

Zijn stiptheid en nauwgezetheid, zijn liefde
voor zijn werk, zijn ononderbroken zorg voor zijn
gezin en voor duizend en één dingen, zullen een
grote leemte achterlaten.

Laten wij de Heer dankbaar zijn voor al het
goede dat hij in deze wereld gedaan en gege-
ven heeft en voor het stille geluk dat hij ge-
bracht heeft. Dit alles kan nu voortgezet worden
door zijn kinderen en kleinkinderen.

Dierbare echtgenote, zo onverwachts, zo vlug,
hebben wij van elkaar afscheid moeten nemen
maar onze liefde blijft; ja zij blijft voortleven
in onze mooie herinneringen, maar ook in onze
kinderen, die nu op hun beurt goed voor u zul-
len zorgen.

Bemide kinderen en kleinkinderen, laat mijn
liefde voor u een steun zijn om te leven in goed-
heid en vrede onder mekaar. Dank voor uw
wederliefde.

Beste zusters en broeders, familieleden en
vrienden, ik dank u voor uw goedheid en uw
vriendschap. Ik durf u nog verzoeken om uw
steun van uw gebed.

Heer vermeerder ons geloof.

Mevrouw Rachel LOTENS,

De heer en mevrouw Bernard en Magda
DE SCHRIJVER-DE BOEVER
en kinderen An, Mia en Liesbet,

De heer en mevrouw Roland en Lea
DE SCHRIJVER-FOUQUART
en kinderen Jürgen en Günther,

De heer en mevrouw Ivan en Lydie
DE SCHRIJVER-MINOODT
en kinderen Anneleen en Isabel,

De families: DE SCHRIJVER, LOTENS,
LAPAEGE en CASTELEYN

zijn U zeer erkentelijk om uw kristelijke
deelneming en DANKEN U.

Druk. Van Ruyskensvelde - Godveerdegem