

Vroom aandenken aan



Mevrouw
Elodie DE SCHRIJVER

weduwe van de Heer Richard PIEYNS

Geboren te St.-Martens-Lierde op 10 december 1925 en overleden in het O-L-Vrouwziekenhuis op 30 mei 1997 te Geraardsbergen, gesterkt door het H. Sacrament der zieken.

Elodie heeft harde tijden gekend: de oorlogsjaren, de vroege dood van haar vader en broers, de dood van een zoontje van 11 maand. Naast het opvoeden van haar 2 kinderen, hield Elodie negen jaar lang café. Een babbeltje slaan met de klanten, luisteren naar hun verdriet en vreugden, een kaartje leggen,... Dit alles was haar lust en haar leven. Ondertussen werden haar kinderen groot en trouwden ze. De kleinkinderen, evenals andere kinderen van de familie, werden bij haar opgevoed en liefgehad. Altijd sprong ze voor hen in de bres en de kleinkinderen waren dikwijls liever bij haar dan thuis. Alles mocht en kon immers, nooit werd onze grootmoeder boos. Nooit werd haar iets teveel. Bij kleine ongelukjes en ziektes wist ze de kinderen steeds te verzorgen en te troosten. Toen Richard, haar echtgenoot, een ongeluk had op zijn werk, stond Elodie dag en nacht klaar voor hem. Na zijn herstel, dat maandenlang duurde, waren deze 2 mensen altijd samen.

Samen thuis en samen uit. Een uitje naar zee was voor hen al een wereldreis waar ze heel veel van konden genieten. Toen echter, in maart 1990, kwam er een zware klap. Haar echtgenoot overleed en plots was Elodie niet meer samen met wie ze lief en leed kon delen. Ze kreeg wel veel steun van de kinderen, kleinkinderen en de ganse verdere familie, maar de leegte die de dood van haar man naliet, kon na een huwelijk dat reeds 44 jaar geduurd had, niet zomaar opgevuld worden. Toch had Elodie nog de kracht en de moed om jan en alleman met raad en daad bij te staan. Nog waren haar kinderen en kleinkinderen belangrijker dan zijzelf. Nog altijd konden wij op haar rekenen ook al stond zij er nu alleen voor. 3 weken geleden echter, werd Elodie getroffen door een zwaar hartinfarct. Nog 11 dagen vocht zij in het ziekenhuis voor haar leven, maar dit alles mocht niet baten. Vrijdag 30 mei is zij van ons heengegaan in alle stilte.

Lieve moeder, bedankt voor al het goede dat je bracht in ons leven, voor het opvoeden van onze kinderen en voor de steun die we steeds van je konden krijgen.

Lieve grootmoeder, altijd stond je klaar voor ons, dag en nacht. Ons verdriet duurde nooit lang want steeds was jij er om ons te troosten. Bedankt voor al hetgeen je voor ons deed.

De Fam.: De Schrijver - Pieyns - Van Den Dooren - Waeyaert

De namis zal opgedragen worden in de parochiekerk Sint-Ursmarus te Delftinge op zaterdag 5 juli 1997 om 19.00 uur.

Begr. Druk. * Willy Collier - De Taeye * 9500 Moerbeke
Karkoolstraat, 2 - Tel. 054/ 41.35.00