

Dienend en biddend is zij door het leven gegaan :
groot zal haar loon zijn in de hemel.



BID VOOR DE ZIEL

van Juffrouw

BERTHA DE SCHRIJVER

dochter van wijlen Mijnheer en Mevrouw

Celestin en Marie Eugenie VAN DEN BROECK

geboren te Zonnegem, de 16 mei 1904 en godvruchtig
in de Heer ontslapen te Aalst de 16 maart 1961, gesterkt
door de Troostmiddelen van onze Moeder de H. Kerk.

Een goed mens is van ons heengegaan.

Haar leven was één dienst.

Thuis, in de schaduw van een schoon en groot gezin,
haar heilige moeder nooit gekend hebbende, begon
haar leven dat helemaal in dienst zou staan van haar
familie.

Later, toen haar broers en zusters hun eigen gezin
gesticht hadden, zou zij de Heer dienen in Zijn priester,
om haar leven te eindigen in dienst van haar zuster.

Haar leven was één gebed.

In de kerk, in de Congregatie van O. L. Vrouw, in de
Bond van het H. Hart, lag haar enige troost, en, lang
niet genoeg te "dienen", bad zij voor wie haar lief waren.

Te vroeg is zij gegaan, maar groot zal haar kroon zijn
in de hemel, waar ze samen met Vader en Moeder weer
zal kunnen ten beste spreken voor allen om wie zij hier
in zorgen heeft geleefd.

Gij die mijn tweede moeder geworden zijt, ik dank U
omdat ik in U de liefde van een echte moeder vond.

Beminde Broeders en Zusters, Schoonbroeders en
Schoonzusters, Nichten en Neven, en al mijn familieleden,
na de zorgen die ik U kon geven, waart gij zo
goed ook voor mij te zorgen als de beproeving kwam.
Ik dank U en zal er U om belonen van uit de hemel.
Blijft innig aan elkaar verbonden en bidt voor mij, gij
vooral mijn Kozijn, aan het Altaar des Heren.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

(300 d. afl.)

De familiën DE SCHRIJVER en
VAN DEN BROECK,

danken U van harte voor de
blijken van deelneming in rouw
en voor uw gebeden.

.....
Drukkerij St-Maarten, Erpe.