

Geloofd zij Jezus Kristus.

†

BID VOOR DE ZIEL VAN
DE HEER

**Albert
DE SCHRIJVER**

**Echtgenoot van Mevrouw
Elvire VAN DEN BOSSCHE**

Geboren te Delftinge op 9 mei 1916 en god-
vruchtig overleden te Gent op 22 augustus
1974, gezalfd met het H. Oliesel in extremis.

Lid van de Kristelijke Bond der
Gepensioneerden.

« Heer onze God,

wij vertrouwen U ons vader toe,
die ons zo lief en dierbaar is.

Steeds bleef Uw liefde hem nabij
want Gij zijt een God van trouw.

Wil thans voltooiën in de eeuwigheid
wat Gij in de tijd met hem begonnen zijt

Neem hem op in uw Rijk,
waar alleen maar vrede heerst, vreugde en
liefde,
dank zij Jezus, Uw Zoon, onze Heer ».

Duurbare echtgenote, wij waren gelukkig
samen met onze kinderen en kleinkind, na
een leven dat met zorg en kommer gevuld
is geweest en dat wij samen hebben gedra-
gen. Ik ben u daarvoor dankbaar.

Beste kinderen, kleinkind en familie, alhoe-
wel mijn gezondheid de laatste tijd te wen-
sen overliet, ben ik toch vrij onverwacht
van U heengegaan. Ik kende uw genegen-
heid voor mij en moeder. Blijf diezelfde lief-
de verder uitdrukken in uw gebed.

Beste medeleden-gepensioneerden, ik was
graag in uw midden op de vergaderingen en
op reis. Ik dank u allen en bid een «Onze
Vader» voor mijn zielerust.

H. Hart van Jezus, op U stel ik mijn ver-
trouwen.

De Families :

DE SCHRIJVER, VAN DEN BOSSCHE,
DE POORTER en DE RIDDER,

**danken U voor de bliken van kristelijke
deelneming in hun rouw.**