

Geloofd zij Jezus-Christus. Amen.



BIDT VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

Albert DE SCHRIJVER.

Weduwnaar van

Mevrouw Delfine Maesschalck,

Echtgenote van

Mevrouw Amandine De Smaels,

geboren te Nieuwerkerken, de 11 Maart 1899
en godvruchtig overleden aldaar de 22 De-
cember 1952, voorzien van het H. Oliesel.

— — —

Weest altijd bereid om te sterven ; want de
Zoon des menschen zal komen op het uur dat
gij er niet aan denkt.

Laat ons in zijn dood de schikkingen van
God aanbidden, de onstandvastigheid van
dit leven overwegen, en met veel betrouwen
het eeuwig leven afwachten.

In de dood zullen wij alles verlaten, onze
deugden alleen zullen ons vergezellen.

Mijn goede Jezus ontvang mijn ziel in
genade ; vergeef mij in overmaat uwer barm-
hartigheid, hetgeen ik U misschien nog schul-
dig blijf en spreek tot mij het verzoenings-
woord van het kruis ; « Heden nog zult gij
met mij in het paradijs zijn ».

Duurbare echtgenote en kinderen vaartwel,
mijn ballingschap is ten einde ; ik ga tot mijn
Schepper weder. Hebt dank voor al uw liefde
en zorgen ; ik zal bij God voor U bidden, en
gij van uw kant blijft mij gedenken en bidt
dikwijls voor mij.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.

(300 d. afl.)

Mevrouw Amandine DE SMAELS,
Mijnheer en Mevrouw

Cyriel DE SCHRIJVER-BASTIAENS,
Mijnheer Marcel DE SCHRIJVER,
Mijnheer Karel DE SCHRIJVER,
Mijnheer Petrus DE SCHRIJVER.

De familiën DE SCHRIJVER, MAES-
SCHALCK, DE SMAELS,

Bedanken.

André De Ryck Nieuwerkerken.