



*Laat de hoop U blij maken,
houd stand in het lijden,
volhard in het gebed.*

(Rom. 12,12)

Dankbaar gedenken wij

Zuster Marita

Maria De Schoenmaeker

Zij werd geboren te Temse op 15 april 1943.

Zij wijdde zich aan de Heer in de Congregatie van de Zusters van de Heilige Vincentius a Paulo te Deftinge op 19 maart 1964.

Zij werd opgenomen in de eeuwige vrede in het Elizabeth-ziekenhuis te Sijsele op 14 maart 2000.

Voor uw gebed
en uw blijken van deelneming
danken u:

Eerwaarde Heer Marchand, algemeen directeur.
De algemeen Overste en de Zusters van de Heilige
Vincentius a Paulo van Deftinge.
De families De Schoenmaeker - Van Landeghem.

"Ik lijd veel maar toch ben ik gelukkig, ik bid ook veel." Hoe vaak heeft Zuster Marita dat gezegd, het waren geen ijdele woorden. Zuster Marita aanvaardde blijmoedig en vol overgave een leven, getekend door ziekte en lijden. Zij durfde geloven in de zin van haar offer. Veel priesters die ze van nabij kende, rekenden op haar gebed en steun voor hun apostolaat.

Wie met Zuster Marita in contact kwam, werd getroffen door haar eenvoud en kinderlijke afhankelijkheid. Haar rozenkrans was haar kostbaarste sieraad.

Moreel lijden bleef haar niet gespaard: haar moeder stierf zonder haar nabijheid. Bij de dood van haar vader was ze zelf reeds zwaar ziek in het ziekenhuis te Sijsele.

Ze hield veel van haar zus, haar schoonbroer, neef en familie en bekommerde zich om hun wel en wee. Ze toonde zich dankbaar tegenover elke attentie van haar familie, priesters, medezusters en verplegend personeel. Zo lang ze kon schreef ze graag naar vrienden en bekenden.

Ze leefde intens mee met haar kloostergemeenschap en bleef zich interesseren aan alles wat in het moederklooster en in de bijhuizen - speciaal in Viane - gebeurde. Toen haar ziekte toenam en ze besepte dat genezen niet meer kon, bleef ze moedig en sterk. Bewust aanvaardde ze ook het allerlaatste: het offer van haar leven.

Lieve Zuster Marita, uw Oversten en medezusters, uw ingoede familie, uw vele vrienden en kennissen blijven U dankbaar om uw voorbeeldig leven in dienst van de Congregatie en de Kerk.

We bidden dat het licht van de Verrijzenis U blijvend mag omstralen en dat U samen met uw ouders voor altijd mag opgenomen worden in Gods Heerlijkheid.