

God is liefde !



WIL IN UW VROOM GEBED GEDENKEN

ZUSTER CYPRIENNE

(MARIA DE SCHEPPER)

Zij werd geboren te Zulte op 6 februari 1892,
geproft als Zuster van Maria, te Brakel
op 7 september 1916,

zij is ons voorgedaan naar de eeuwige vreugde,
overleden te Brakel op 5 juni 1979,
gesterkt met het H. Sakrament van de zieken,
de H. Teerspijs en de Pauselijke zegen.

—
God, onze Heer, wij danken U

— om al het goede dat Zuster Cyprienne van U
mocht ontvangen en dat zij, vanuit haar ver-
bondenheid met Jezus, Uw Zoon, zo zelve-
loos en zo kwistig heeft meegegeeld en doorgegeven
in de verschillende gemeenschappen waar zij
geleefd heeft, aan haar medezusters, aan de
jeugd als jonge en zeer toegewijde leerkracht —
en later, op meer gevorderde leeftijd, als zuster
op rust, in haar gemoedelijke dienstvaardigheid en
haar nog meer uitgesproken gebed, voor de noden
van de Kerk, voor onze missionarissen en voor
zovele concrete intenties.

Goede Zuster Cyprienne, het geheim van je geslaagd
en gelukkig leven is zeker het gebed geweest.
« Los van Mij kunt gij niets » zegt de Heer (Joh.
XV, 5) - en activiteit wordt apostolaat wanneer zij
door gebed wordt geschraagd en aldus wordt ver-
richt in de kracht van Gods Geest welke Jezus
ons heeft toegezegd.

Omdat je veel had geleden, omdat je kon bidden,
heb je ook de pijn van deze laatste maanden zo
schoon kunnen aanvaarden en gelovig verwerken.

Wij zijn dankbaar om het schone getuigenis dat
je ons nalaat als Zuster van Maria. Zo zal je ook
verder voortleven in ons vroom aandenken.

In het gebed blijven wij met elkaar verenigd en in
die eenheid van gebed en van liefde, durven wij
op een zeer bijzondere wijze de intenties van de
wereldkerk, van onze Zustersgemeenschap en van je
dierbare familie waarvan je zoveel hield, verder
aanbevelen.

« Ontvang nu de vreugde van
Gods heerlijkheid.
Wij danken God die je tot
Zijn hemels Rijk heeft geroepen ».

De Algemene Directeur E.H. A. Schatteman,
de Algemene Verantwoordelijke en de Zusters van
Maria,
de Families DE SCHEPPER en RUBBENS,

danken voor uw gebed en christelijk meelevens.

—
Drukk. L. De Ruyver - Brakel