

In het licht van de Verrijzenis, is de dood slechts een stap...



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

Lena DE SCHEPPER

weduwe in eerste huwelijk van
de Heer **Raymond DONCKERWOLCKE**

echtgenote van

de Heer **Roger CASSIMAN**

geboren te Ninove de 23ste juli 1916, en er overleden na een lange slepende ziekte de 2de januari 1968, gesterkt door het H. Sakrament der zieken en de Pauselijke Zegen.

Tot haar laatste ademtucht heeft zij van het leven gehouden en zich er aan vastgeklampt. Niet voor zichzelf, maar voor wie haar dierbaar waren. Haar leven stond in het teken van de dienstbaarheid en van het hulpbetoon. Minzaam van aard, heeft zij er steeds naar gestreefd om goed te doen en, in haar omgeving, behulpzaam te zijn. Met wilskracht en volharding zette zij zich in om qiting te geven aan haar genegenheid en aan haar medevoelen. Met een innemende glimlach en met een begripend woord, vond zij er vreugde in anderen te troosten en op te beuren. Zij voelde aan waar nood was en haar edelmoedigheid kende geen grenzen.

Een slepende ziekte kon wel haar krachten ondermijnen, maar haar wilskracht en haar levensmoed bleven onaangestast. Alleen al de gedachte anderen tot last te zijn en op verzorging te zijn aangewezen, viel haar zeer

zwaar. Nog trachtte ze steeds te geven : een dankbare glimlach voor wie haar trouw bijstonden in haar levensstrijd ; een minzaam woord voor wie haar, machteloos, benaderden in haar lijdensstonden.

Moge de Heer, die het leven is, haar liefde, haar goedheid, haar edelmoedigheid, in eeuwigheid bestendigen.

Mijn dierbare echtgenoot, kinderen en kleinkinderen, en vooral mijn Markske, ik draag mijn zorg voor u over aan de Heer. Dat hij u helpe te geloven en te vertrouwen in het leven en in de verrijzenis.

Maria, Moeder van Smarten, bid voor haar.



Om Uw gebed en Uw medeleven danken U de families :

CASSIMAN,
DONCKERWOLCKE,
DE SCHEPPER,
SOMERS,
VAN LANDUYT,
VAN BOGAERT.

Druk. Luysterman, Ninove