

« Reik mij uw hand en spreek uw reddend woord,  
wijs mij de weg en leid mij veilig voort.  
Blijf mij nabij in vreugde en verdriet.  
Ik heb U lief, o Heer, verlaat mij niet ».



Te Gent op 15 juni 1978 heeft de Heer naar  
Zijn Vaderhuis teruggeroepen  
MEVROUW

## **Herna DE SCHEPPER**

**echtgenote van de Heer Albert DE BOCK,**

geboren te Vurste op 26 januari 1905.

Lid van de parochiegemeenschap van  
St.-Denijs-Boekel.

Zij leve voor eeuwig in Gods heerlijkheid,  
in uw herinnering, uw missen en gebeden.

Heer, onze God, Gij hebt onze geboorte  
gewild, niet voor het duister hebt Gij ons  
gemaakt, niet voor de dood, maar om te le-  
ven naar U toe, van ganser harte. Wees dan  
ook barmhartig en neem ons bij de hand,  
keer ons ten goede, ten leven in eeuwigheid.

Heer, wij komen tot U in machteloosheid,  
nu moeder is gestorven zijn wij diep be-  
droefd, wij treuren om haar afscheid. Zovele  
jaren was zij voor haar man, voor de zaak  
die ze samen met hem had opgebouwd, voor  
haar kinderen en kleinkinderen, de sterke  
vrouw die met moed de zorgen en de tegen-

kantingen van het leven droeg, die steeds  
rusteloos bezig was en nooit met lege handen  
zat. Zolang het voor haar dag was heeft ze  
gewerkt en gezwoegd... Ook de sterkste  
vrouw moet buigen voor de dood en ook  
haar sterk gestel werd sinds een drielal ja-  
ren door een verraderlijke ziekte ondermijnd.

Dierbare echtgenoot, kinderen en kleinkin-  
deren, dankt God voor de zegenrijke jaren  
die Hij ons gaf. Het leven was me dierbaar  
en graag had ik nog bij u gebleven, maar  
Gods Voorzienigheid heeft het anders be-  
schikt. Hij heeft me liefdevol langs de lou-  
teringsweg van het ziekenhuis geleid naar  
de eeuwige rust.

Dierbare familieleden, vaartwel en tot weer-  
ziens in het hemels Vaderhuis.

De families DE SCHEPPER, MARTENS,  
DE BOCK, VAN DER MEEREN,  
**zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van  
kristelijke deelneming en danken U.**

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel