

Mijn Jezus barmhartigheid.



BID VOOR DE ZIEL VAN
MIJNHEER
ADIEL DE SCHEERDER

echtgenoot van

Mevrouw MARIE CALLAERT

geboren te St-Maria-Horebeke, de 27 september 1910
en godvruchtig overleden te Oudenaarde
de 22 april 1961
gesterkt door de laatste H. H. Sakramenten

De weg naar het graf staat voor de mens open van af zijn geboorte. Elk uur, elk minuut kan de tijd uit zijn, kan de eeuwigheid beginnen.

Wijs is de christen, die zo leeft, zoals hij verlangt te sterven.

Een lastige ziekte heeft de sterke, vlijtige man neergeveld, maar in overgave aan God heeft Adiel dat lijden aanvaard en zich voorbereid op de ontmoeting met God.

Zijn leven was een offerande in dienst van zijn gezin. Zijn sterven : een offerande in de dienst van God.

Mijn duurzame Echtgenote en Kinderen gij weet hoe groot mijn liefde voor u was, daarom brengt mij door uw gebeden tot het huis des Heren, waar rust is en vreugde zonder smarten.

Bemide Vader, Schoonmoeder, Broers en Zusters, Schoonbroers en Schoonzusters, vaartwel en dank aan allen voor uw goedheid jegens mij en mijn gezin. Tot weerziens aan allen in de Hemel.

Maria Troosteres der bedrukten, bid voor ons.

R. I. P.

St-Maria-Horebeke druk. De Glippele



Zeer getroffen door Uw bliken van diep christelijk medevoelen bieden U hiervoor hun welgemeende dank.

Mevrouw Adiel DE SCHEERDER-
CALLAERT,

Heer en Mevr. Roger DE SCHEER-
DER-SCHEPENS en kind,

Heer Etienne DE SCHEERDER,

De Familiën DE SCHEERDER, CAL-
LAERT, BROWAEYS, DE BOCK.