

Gegroet o Kruis, onze enige hoop.

BID VOOR DE ZIEL VAN

DE HEER

Aloï's DE SCHEEMAECKER

weduwnaar van

Mevrouw Julia DE MEYER

geboren te Eine op 24 december 1911 en godvruchtig overleden in het O. L. Vrouwe - Ziekenhuis te Oudenaarde op 4 juli 1986, gesterkt door de H.H. Sacramenten der zieken.

**Lid van de Confrerie van de H. Barbara.
Lid van de Koninklijke Boldersmaatschappij
« Sint - Eligius »**

Dat is het leven van de mensen : wo'keloze dagen zonder zorg, meestal kort van duur en miserie. Wij lachen en praten en voelen ons sterk, maar altijd gaat de onzichtbare neiging van de dood met ons mee. Het is een genade van de Heer dat wij de dag niet kennen, die ons onverwacht en altijd te vroeg overvalt.

Heer, wij bidden bij het heengaan van een goede vader. Wij geloven dat al het goede, dat hij ons geleerd heeft, nu bij U zijn volle waarde krijgt.

Wij bidden U Heer, dat wij Uw troostvolle woorden in ons hart mogen bewaren en overwegen : Vader, ik wil dat zij die gij mij gegeven hebt, met mij mogen zijn waar ik ben, opdat zij mijn heerlijkheid mogen aanschouwen die Gij mij gegeven hebt.

Spreek hem vrij van alle schuld en neem hem op in de rust en de vrede van Uw eeuwig licht, waar zovelen ons zijn voorgegaan uit de kracht van de verrijzenis van Jezus, Uw Zoon.

Beste Boudewijn, mijn heengaan is geen vaarwel maar een tot weerziens bij de Heer. Ik dank U voor Uw genegenheid, voor alles wat ik van U mocht ondervinden.

Beste familie en vrienden, gedenk mij nog eens in uw gebeden, blij eensgezind in uw liefde voor mekaar en put sterkte en troost bij de Heer, die ik nu mag aanschouwen.

Heer, geef hem de eeuwige rust.

De Heer Boudewijn DE SCHEEMAECKER,
zijn zoon ;

Zijn broeders, zusters, schoonbroeders,
schoonzusters, neven en nichten,

De families DE SCHEEMAECKER, DE MEYER,
COUSEMENT en MINNAERT.

**Gevoelig voor uw blijken van genegenheid,
uw deelneming en uw gebed
dankt U de familie.**

NAMIS op zondag 17 augustus 1986, om 8 uur.

Ename - Drukk. Vander Stuyft