

Wees gegroet, o Heilig kruis, mijn eenige hoop!  
Off. van de vasten



BID VOOR DE ZIEL

van

**Bertha DESCHAUWER**

echtgenoot van

**OMER DRUWEZ**

geboren te Zarlardinghe, den 21 December 1909  
en overleden te Everbeek, den 17 Maart 1947.

Voorzien van de HH. Sacramenten der stervenden.

Zij heeft kristelijk de plichten van haar staat volbracht, daarom werd zij door God en de menschen bemind.  
Ps. 31. 27

Lastige dagen en slapeloze nachten heeft zij aan de bedsponde van duurzame wezens doorgebracht en ze verkwikt door haar liefde en goedē zorgen, in de hoop die barmhartigheid te verwerven, welke Christus aan de barmhartigen beloofte.  
Matth. 5. 7.

De tijd van mijn verblijf op aarde is geëindigd. Dat is de wereld! De geneeskunde trachtte haar te redden en iedereen hoopte haar zien te genezen en toen ontvalt zij ons en vertrekt naar de eeuwigheid om ginder boven voor haar kindertjes te bidden.

Wij allen, die haar bemind hebben op aarde, verlaten wij haar niet, vooraleer wij haar door onze gebeden in het eeuwig vaderland hebben gebracht.

Bemindde echtgenoot, God roept mij; Zijn heilige wil geschiede! Zijn voorzienigheid zal over onze kinderen waken.

Barmhartige Jezus, geef haar de eeuwige rust.

7 j. en 7 q. afl.

Druk. — Depessemier Everbeek.

De familiën DESCHAUWER en DRUWEZ,

danken Ued. van harte voor de blijken van kristelijke deelneming, hun betoond bij het afsterven van hun teergeliefde echtgenoot, moeder, en bloedverwante